



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE I.O.
VAN DE HEILIGE
ELIA
DE RONDE VENEN



1

Nieuwsbrief oktober en november 2016

In september hebben we weer een opstart gemaakt voor de komende periode.

In deze nieuwsbrief wordt uitgebreid stilgestaan wat Oud-Katholiek zijn voor ieder van ons betekent. Op zaterdag 7 januari houden we een bezinningsmiddag over dit onderwerp. En gaan wij als parochie in oprichting (statie) naar een parochie?

In oktober bestaan we 6 jaar. Pastoor Wim de Boer zal op 15 oktober voor de laatste keer voorganger zijn in onze parochie. Dat wordt toch wel even wennen.

Op 7 november vindt onze najaarsvergadering plaats. Noteer deze datum alvast in uw agenda.

In deze nieuwsbrief ook mooie verslagen van andere activiteiten.

Albert Geerdinck

Kerkdiensten

Opsomming kerkdiensten

Zaterdag 15 oktober 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de 22e zondag na Pinksteren (24e in de reeks)
lezingen: Genesis 32,23-32, 2 Timoteüs 3,14 - 4,5 en Lucas 18,1-8

Zaterdag 29 oktober 2016 (16.00 uur) Eucharistieviering van Allerheiligen, aansluitend gedachtenis voor Allerzielen
lezingen: Wijsheid 3, 1-9, Openbaring 7, 2-4 en 9-17 en Matteüs 5,1-12

Zaterdag 12 november 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de 26e zondag na Pinksteren (28e in de reeks)
lezingen: 2 Makkabeeën 7,1-2 en 9-14, 2 Tessalonicenzen 3,7-13 en 9-17 en Lucas 20,27-38

Zaterdag 26 november 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de 1^e zondag van de Advent (jaar A)
lezingen: Wijsheid 3, 1-9, Openbaring 7, 2-4 en 9-17 en Matteüs 5,1-12

Voorwoord bij Eucharistievieringen

zaterdag 15 oktober

Het evangelie van deze zondag gaat over aanhoudend, volhardend bidden. Jezus gebruikt ter verduidelijking de gelijkenis van de 'onrechtvaardige rechter'.

Als deze mens waarvan geschreven staat dat hij 'God niet vreesde' uiteindelijk recht verschaft, hoezeer zal God niet ons gebed verhoren.

Het evangelie eindigt met de vraag van de Heer of Hij bij zijn wederkomst nog wel geloof op aarde zal aantreffen. Is dit nu een losstaande zin of is er wel degelijk een relatie met het voorgaande. Ik ga daar graag dieper op in.

Pastoor Wim de Boer

zaterdag 29 oktober

Hoe bijzonder is het dat de rechtvaardigen – zij die leven naar Gods voorschrift – toch kunnen blijven stralen ook al zijn ze gestorven. Van wie gestorven zijn wordt in het wereldse taalgebruik gezegd dat 'hun levenslicht is uitgegaan'.

Maar in het gelovig taalgebruik is dat precies omgekeerd. De zielen van de rechtvaardigen zullen na hun heengaan juist schitteren! Als vonken door een droog stoppelveld zullen ze hun omgeving in lichterlaaie zetten. Met hun heengaan lijkt op het eerste oog hun levenslicht te zijn uitgedoofd. Het blijkt anders te zijn als je doorkrijgt dat God hun zaken ter hand heeft genomen. Dat God de zaken van heiligen of rechtvaardigen ter hand neemt blijkt uit de zaligsprekingen die in deze viering worden gelezen. Acht in getal zijn het er. Ze gaan over wie moeite ondervinden in hun aardse leven en de hemelse zaligheid die hun ten deel valt. De



eerste en de laatste omsluiten de reeks met het loon dat zij hebben ontvangen: het koninkrijk der hemelen. Met een extra, negende zaligspreking, sluit Jezus ons, zijn leerlingen die hem die zaligsprekingen horen spreken daarbij in. Zo is het ook in de viering van Allerheiligen en van Allerzielen bij de gedachtenis van deze ontslapenen. Wij vieren dat de zaligheid die zij hebben ontvangen ook ons ten deel zal vallen die trouw vasthouden aan Gods Woord. Vele

kaarsjes zullen in deze viering door de deelnemers met het hemelse vuur van de Paaskaars worden ontstoken. Ze zullen voor aller ogen staan te schitteren als vonken door het stoppelveld. En de aanblik ervan zal ons troost en vreugde geven. Viert u mee?

Pastoor Henk Schoon

zaterdag 12 november

Van een afstandje, uit de hoogte, neerzien op de plek waar Jezus voorbij zal komen. Dat past bij Zacheüs. Hij is klein van stuk en toch hoog geplaatst: oppertollenaar en vermogend. Geminacht door de menigte compenseert hij zijn onvermogen om Jezus te zien door in een boom te klimmen. Jezus doet meer dan wat Zacheüs had gedacht: Als Jezus bij die plaats komt, kijkt hij op en zegt tot hem: Zacheüs, kom terstond naar beneden, want ik moet heden in jouw huis mijn verblijf nemen. Het moet klinkt nogal dwingend, en wel nu meteen. Bij de komst van Jezus



Christus naar wie wij uitzien is haast geboden. Als hij is gekomen bij de plaats waar wij zijn, voelt hij geen uitstel en ook geen tegenspraak: het moet. Zacheüs doet ook gelijk wat Jezus zegt. Het aanbreken van Gods koninkrijk op aarde vergt onze onmiddellijke en onvoorwaardelijke inzet. Doen wij in ons geloof direct wat nodig is: delen van ons vermogen? Of blijven we hooggeplaatst in onze boom zitten? Alvast een nadenkertje en een stimulans voor het innemen van de juiste plaats in de viering van deze zaterdag.

Pastoor Henk Schoon

zaterdag 26 november

De Zoon des Mensen komt zonder dat mensen het merken. Zo is te horen in het evangelie van deze eerste zondag van de Advent. In de liturgie oefenen wij onszelf in het herkennen van de tekenen die zijn komst aankondigen, zodat we die opmerken als zijn komst zich aandient. In het gebed van de Eucharistie wordt nooit alleen herinnerd aan de woorden van Jezus toen hij maaltijd hield, maar ook altijd vooruit gewezen naar een tijd die komen gaat waarin allen verenigd zullen worden en deelnemen aan de ene Maaltijd. De maaltijd waartoe Christus nodigt is een duidelijk merkbaar teken van die toekomst waarop wij hopen. En dat wij in een viering gezamenlijk daaraan deelnemen wil niet anders zeggen dan dat wij opmerkzaam zijn en weten dat wij deelhebben aan die toekomst. Elke maaltijd is een adventsgebeuren. Wat anders onopgemerkt door ons was gebleven, de werking van Gods spreken en van zijn geestesadem, wordt merkbaar, als we zij aan zij één lichaam vormen, zijn lichaam. Net als bij de seizoenen verandert in de vieringen de kleur met de wisseling van de tijden. De kerk kleurt paars. En uit het weglaten van het Gloria uit de mis kun je opmerken dat de tijden vragen om ingetogenheid, naar binnengekeerd zijn, maar ook om aandachtig te zijn en...opmerkzaam!

Pastoor Henk Schoon

Activiteiten

Najaarsvergadering

Maandag **7 november 2016** houden wij onze najaarsvergadering.
Molenlandschool, 20.00 uur.

We bereiden de synode voor, die plaatsvindt op 19 november 2016
en we bekijken samen hoe we ervoor staan als Parochie in oprichting.
Wij hopen dat u allen komt!

Inzamelingsactie voedsel- en kledingbank

Op **zaterdag 10 december** zullen we een inzamelingsactie houden voor de voedsel-
en kledingbank.

U leest er meer over in de volgende nieuwsbrief.



Bezinningsmiddag

Op **7 januari 2017** willen wij als Parochie in oprichting een bezinningsmiddag
organiseren voor alle leden, gastleden en belangstellenden.

We zullen van elkaar horen: wat is/was mijn motivatie om bij deze kerk te willen
horen en wat heeft er door de jaren heen voor gezorgd dat ik ben gebleven.

Houdt u deze middag alvast vrij!

Molenlandschool, 14.00-17.00 uur.

Op een nog nader te bepalen datum in februari 2017, zullen we de
voorjaarsvergadering organiseren en beslissen we of we een Parochie willen en
kunnen worden.

Het bestuur.

Verslagen

Wahlwiller, 26 t/m 29 mei 2016

Rond 11.00 uur vertrokken we met mooi weer richting Wahlwiller. Onderweg genoten we van onze lunch. Ruim voor tijd kwamen we aan bij het Arnold Janssen Klooster en werden we daar hartelijk ontvangen.

Nadat iedereen was binnen gedruppeld, de kamer toegewezen had gekregen en was voorzien van koffie of thee was het tijd voor een korte kennismaking. Na de maaltijd startte het officiële programma met het thema "Vriendinnen als werkwoord".

Bij allen werd een gekleurd kaartje met daarop de naam van een Bijbelse vrouw op de rug gehangen. Door vragen en antwoorden moest je erachter zien te komen wie je was. De kleur van de kaartjes vormde de groepjes. Ikzelf was "vrouw in het midden" (naamloos) en vormde samen met Dina, Batseba en Loth een werkgroep.

De tweede dag werd er druk gewerkt in de groepjes. Met het Bijbelverhaal van je eigen personage, door met elkaar in gesprek te gaan en de verhalen door te trekken naar de tegenwoordige tijd, zijn we tot een presentatie gekomen voor de avond. Het werd een bijzondere avond met onder andere een toneelstukje, een reporter met vier gasten en nog meer, waarin duidelijk werd dat je de verhalen van deze Bijbelse vrouwen door kunt trekken naar vrouwen wereldwijd in onze huidige samenleving.

De derde dag begonnen we met een korte Bijbelstudie rondom de vrouw die Jezus zijn voeten zalfde. Drie verhalen, maar drie keer anders geïnterpreteerd, dus drie keer anders uitgebeeld. Verder stond die dag op het programma een collage maken met het thema: dit ben ik of vertel je eigen verhaal. In de avond hebben we gekeken naar een uitzending van Floortje naar t einde van de wereld. Deze uitzending ging over een jonge vrouw in Nepal. Het was een aangrijpend verhaal.

Natuurlijk hebben we ook kunnen genieten van het mooie weer, de prachtige kloostertuin en het schitterende Limburgse landschap.

De vrijdagmiddag hebben we een rondleiding gehad in het kerkje van Wahlwiller. Een omvangrijke restauratie in de jaren 1979 en 1980 heeft de kerk en het schilderwerk van Aad de Haas (1920-1972) van de ondergang behoed. De verbannen kruisweg is weer teruggekeerd in de devote ruimte waarvoor hij eertijds werd vervaardigd. Het schilderwerk van Aad de Haas wordt thans beschouwd als één van de hoogtepunten van de Nederlandse schilderkunst in de twintigste eeuw. Hij schilderde niet het uiterlijke, maar doorzag het innerlijke en beeldde dit trefzeker uit. Door te laten zien wat er werkelijk gebeurde bracht hij de kruisweg terug tot de essentie.

De zaterdagmiddag was tot vijf uur vrij te besteden. Een heerlijke wandeling maken naar de boekhandel in Wittem, of zoals wij en Annelies met Rina mee naar de abdij Sint Benedictusberg in Lemiers. We hadden geluk; een bekende broeder van Rina liet ons binnen en zij mocht ons een rondleiding geven. Het is een strenge orde, het klooster is sober ingericht; er is veel beton, veel ramen, veel grote banken en grote liedbundels. Erg mooi om gezien te hebben. Samen zijn we terug gewandeld naar Wahlwiller terwijl Rina met Annelies nog naar de boekhandel in Wittem gereden is.

Elke dag werd muzikaal begonnen en beëindigd onder leiding van Anita. Dit was wederom een succes. Ook was er 's avonds nog tijd voor een gezellige babbel onder genot van een hapje en een drankje.

Zondag na het ontbijt was er ruimte voor een evaluatie en een woord van dank. Na de koffie hebben we met elkaar de eucharistie mogen vieren. Pastoor Joke Kolkman ging voor en Anita zorgde voor de muzikale begeleiding.

Na de warme maaltijd werd er afscheid genomen. Een ieder ging op weg met een overvolle rugzak aan bagage. Tevreden en voldaan.

Bent u ook enthousiast geworden en zou u dit zelf een keer willen ervaren???
Volgende jaar gaan we weer!! Het is dan van 15 t/m 18 juni 2017.

Opgeven kan al bij Rina Homan of bij één van ons.

Anita Vos en Els van Nieuwmegen

Bijbelmeditatieve avond

Op woensdag avond 14 september jl. was er voor de 3e maal een gespreksavond georganiseerd. Deze keer bij Marriëtte Fakkeldij.

Ook deze avond werd geleid door Pastoor Henk Schoon en had als uitgangspunt om stil te staan bij

HET VERHAAL VAN MARIA uit Lukas 1

Waarin Maria door de engel Gabriël te horen krijgt dat ze zal bevallen van een zoon en zijn roepnaam zal zijn Jezus: God is redding. Ook het Magnificat (De lofzang van Maria) komt hierin aan de orde. Begeleid door Pastoor Henk wordt de betekenis van dit Bijbelverhaal overdacht en toegelicht.

Naast meditatie vanuit de woorden van het Bijbelverhaal wordt ook aandacht besteed aan meditatie die door beeldmateriaal kan worden opgeroepen.

BEELDMEDITATIE (3 stuks), MEEGEBRACHT DOOR HENK.

Het drieluik van het Isenheim-altaar, uit Colmar waarin de afgebeelde Maria haar eigen verhaal leest in een prachtig opengeslagen bijbel.
Een icoon met Maria en kind. Hierbij gaat om het Aangezien worden van (en door) Maria en de kijkrichting van het kind. Zij kijkt ons aan.

Tenslotte een moderne videoclip uit Londen.
Bij het drieluik van Bill Viola in St. Paul's Cathedral,

Een vrouw die haar kind voedt in alle rust, met op de achtergrond het drukke stadsbeeld van Londen.

Wij vonden het een inspirerende avond, waar we weer veel van hebben geleerd.

Marijke Leeuwerik.

AFSLAAND VERKEER

verslag én aankondiging van een bezinningsdag

Kun jij in een paar woorden op een affiche aan de kerkdeur aan voorbijgangers duidelijk maken wat er in de Oud-Katholieke Kerk voor bijzonders te vinden is?

Met deze vraag gingen op 3 september ongeveer 80 mensen aan de slag op een bezinningsdag in Hilversum om een affiche te maken. Uit alle parochies van het land waren zij gekomen om te spreken over 'de ziel van de kerk'. Op synodes gaat het vaak om organisatiestructuren en benodigde middelen, om beleidsplannen en centjes. Maar nu betrof het de kern van de zaak, oftewel de ziel. Waar je het allemaal omdoet: de motivatie van je kerkelijke betrokkenheid.

Sommigen tekenden behalve een affiche ook de kerkdeuren; zij stonden wagenwijd open. Dit deden zij om de boodschap te versterken dat de Oud-Katholieke kerk in haar binnenste een eeuwenoud geheim bewaart, die een kostbare schat is: eeuwig leven. En dat zij toegang verschaft aan ieder die wil binnentreden en diegene in staat stelt om in Woord en Sacrament van dat geheim deelgenoot te worden. Velen van de aanwezigen legden een verband met hun eigen moment dat zij over de drempel gingen van de Oud-Katholieke kerk om daar vervolgens te blijven: hun deelname aan de heilige mis.

Ons groepje had op de affiche een variant bedacht van een affiche van een andere kerk die de afgelopen jaren veel aandacht had getrokken: 'Geloven begint bij jezelf'. Met 'Geloven begint niet bij jezelf' dachten wij voorbijgangers te betrekken bij wat er bijzonder is in de Oud-Katholieke kerk, namelijk dat geloven een reactie is op het initiatief dat is uitgegaan van de ander, of beter gezegd de Ander. Het is via de medemens die met ons in contact treedt, die ons bevreemdt en die een beroep op ons doet, dat we uit die zelfgemaakte of zelfverkozen werkelijkheid treden. Want vaak is de werkelijkheid waarin wij werken en wonen door ons zelf geconstrueerd. En het bijzondere is dat een diep geluk ons nu juist overkomt in situaties wanneer een vreemde op je pad komt, of wanneer je zelf buiten de gebaande paden treedt of in een onvoorziene toestand terecht komt. Die rol van de ander speelt God dan ook het liefst als hij de mens roept om op weg te gaan. Zo kan Abram het land dat God wijst niet zien, tenzij hij opstaat en wegtrekt uit het land van zijn voorouders.

Wij hadden op het affiche ook een verkeersbord getekend, als aansporing om niet binnen te gaan in de Oud-Katholieke tenzij je daarvoor een bewuste keuze maakt. En de woorden 'Je kunt ook gewoon doorlopen...' onderstreepte die gedachte, namelijk dat je geloof vereist dat je niet doorgaat op de oude vertrouwde voet, alsof er niets is veranderd, maar dat je afslaat en een weg neemt die je in een andere richting voert.

Zo waren er wel een stuk of twintig affiches gemaakt. Aan het einde van de dag was er de oproep om dit ook in de parochies te doen. In Mijdrecht geven we gehoor aan deze oproep. Op 7 januari 2017 zal er een bezinningsmiddag zijn in onze parochie in oprichting H.Elia De Ronde Venen. Op die dag komt aan bod wat voor ons in Mijdrecht de ziel is van de kerk. We vertellen elkaar wat ons motiveert bij de keuze om bij de Oud-Katholieke kerk te horen en om lid te worden of te blijven van deze kerk. Sommigen hebben deze keuze al gemaakt en al dan niet formeel bevestigd. Anderen aarzelen nog of weten het nog niet zeker. De bezinningsdag is echter ook bedoeld ter inspiratie wanneer de een aan de ander vertelt wat hem 'in hemelsnaam bezielt' om bij de Oud-Katholieke kerk te willen horen. Het jaar 2017 is namelijk het laatste jaar van de vierjarige periode die we onszelf hadden gegeven om te groeien als geloofsgemeenschap van statie naar de feitelijke oprichting van een parochie. In de voorjaarsvergadering op maandag 27 februari 2017 zullen we de balans opmaken of we werkelijk voldoende zijn gegroeid qua motivatie en qua wil. Dan zal blijken of het avontuur dat we in oktober 2010 zijn aangegaan als 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen' in januari 2018 kan worden bezegeld met de oprichting van de 'Oud-Katholieke Parochie H.Elia De Ronde Venen'. Of om in de taal van de affiche te blijven: dan zal blijken wie de afslag neemt!

Noteert u alvast de datum van de bezinningsdag **zaterdag 7 januari 2017** ('s middags) en van de voorjaarsvergadering **maandag 27 februari 2017** ('s avonds). Een programma respectievelijk agenda zult u later van het bestuur ontvangen.

Pastoor Schoon

[Mededelingen](#)

Zesjarig bestaan

In oktober is het zes jaar geleden dat de eerste viering was van een gemeenschap die de naam aannam van Katholiek Alternatief De Ronde Venen. Een groep zangers nam het initiatief om pastoor Wim de Boer van de Oud-Katholieke Kerk te vragen om het mogelijk te maken dat zij eucharistie konden vieren. Een priester was daarvoor nodig. Maar wat nog meer nodig was brachten ze zelf mee: het verlangen om niet nog langer rond te trekken als zangers van de ene plaats naar de andere, maar met hun zang zich te verbinden aan één plaats waar de eucharistie zou worden gevierd. Die plaats, een 'locus iste', werd gevonden in de Veenhartkerk. En we zijn er tot op de dag van vandaag de kerkelijke gemeente die de eigenaar is van de Veenhartkerk

dankbaar voor dat zij deze plaats beschikbaar heeft gesteld en dat wij daar inmiddels zes jaren mogen samenkomen in de eredienst. De dankbaarheid aan de Heer die ons bijeenbracht en samenhoudt in zijn liefde spreken we gezamenlijk uit in de viering van zaterdag 15 oktober.

Pastoor Schoon

Emeritus pastoor Wim de Boer

Wim gaat voor bij de viering van ons 6 jarig bestaan op 15 oktober.



Helaas zal dat de laatste keer zijn dat hij onze voorganger is. Vanaf de zomer van 2010 was Wim betrokken bij ons, als een herder heeft hij zich opgesteld. Hij heeft geluisterd, ons kunnen troosten, na wat er gebeurd was en heeft ons hoop gegeven op een nieuwe, andere, toekomst als groep gelovigen. En kijk, het is nu 6 jaar verder! De hoop die hij ons gaf, wierp zijn vruchten af. We zijn op weg met elkaar, vieren samen en kijken vooruit!

Wim, dank je wel voor alles, voor je inzet en betrokkenheid, je mooie preken, maar vooral voor je vertrouwen in ons.

We wensen jou en Clémence alle goeds toe.

Namens het bestuur, Mariëtte Fakkeldij

Financiën

Opbrengst collectes:

6 augustus € 92,20

27 augustus € 129,60

10 september € 131,80

24 september € 72,90

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2016 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer **NL19 INGB 0009 4319 58 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis**. Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2016.

Collecte 4e kwartaal 2016 - Diaconaal werk

Jezus roept ons op voor elke vorm van hebzucht op te passen, roept ons op om te delen. Rookt ons op om dat te doen met vreugde, vrijwillig en zonder dwang.

Wij moeten af van ons streven naar steeds meer voor onszelf, van onze hebzucht. En die hebzucht uit zich niet alleen in het willen hebben van veel geld of bezit. Het uit

zich ook in het hebben van macht. Macht in een bedrijf, op de werkplek. Macht in een gezin. Anderen wegdrukken ten gunste van jezelf. Van mensen buitenspel zetten, om welke reden dan ook, huidskleur, uiterlijk, afkomst. Discriminatie noemen we dat. Klasgenoten pesten, waardoor anderen, denk je, jou meer gaan waarderen. Allemaal

vormen van hebzucht: de ander het licht in de ogen niet gunnen. Daar hebben we ons leven niet voor gekregen.

Ons leven hebben we gekregen om God te danken voor de vruchten der aarde, in welke vorm dan ook, en die vruchten te delen met je medemens. Daarom is het essentieel voor de kerk om de diaconale arbeid een hoge prioriteit te geven. Het delen van de vreugde van het oogsten en de vreugde van het delen met elkaar van de vruchten van Gods schepping, zowel dichtbij als veraf, daar gaat het om. We zijn toe aan een herordening in deze wereld. Hierbij vragen wij graag uw steun voor het binnenlands diaconaat.



Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor u regelen. B.g.g. kunt u bellen met Frans Leeuwerik, tel.: 283367.

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
6 augustus ging naar Corrie Blok
27 augustus ging naar Els van Leeuwen
10 september ging naar Els van Nieuwmegen
24 september ging naar Anneke Putman

Gebedsintenties

29 oktober 2016: jaargedachtenis van Annie van Nieuwkerk-de Graaff († 27 oktober 2014).

12 november 2016: jaargedachtenis van Wil ten Haaf († 12 november 2013).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776

Email: h.schoon@live.nl

Pastoor Henk Schoon is tot en met oktober met sabbatsverlof en vakantie, uitgezonderd in de periode van 25 augustus tot en met 30 september.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met Mariëtte Fakkeldij: tel.0297-281905 (of fam.fakkeldij@live.nl) die een waarnemend pastoor zal benaderen voor het verlenen van geestelijke zorg.

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de parochie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer

Info: 0297-328333.

Diensten: iedere laatste zondag van de maand om 16.00 uur

Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.