



OUD-KATHOLIEKE PAROCHIE I.O.
VAN DE HEILIGE
ELIA
DE RONDE VENEN



[Nieuwsbrief juni en juli 2016](#)

Alle bijzondere kerkdagen liggen weer achter ons en de zomer is in aantocht.

Trieste berichten bereiken ons: het overlijden van de moeder van Jos Zeelen en het overlijden van onze Cees Samsom.

Cees was zeer betrokken bij onze gemeenschap. Kenmerkend voor hem was dat hij altijd klaar stond om te helpen, dienstbaar aan onze parochie.

De komende maanden minder diensten en tussendoor een parochie-uitje naar Amsterdam. Pastoor Henk Schoon is met sabbatsverlof.

Albert Geerdinck

[Kerkdiensten](#)

Opsomming kerkdiensten

Zaterdag 11 juni 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de 4e Zondag na Pinksteren (6e in de reeks) *lezingen: 2 Samuël 12, 1-14, Galaten 2, 11-21 en Lucas 7, 36-50*

Zaterdag 23 juli 2016 (19.00 uur) Eucharistieviering van de H.Profeet Elia *lezingen: 1 Koningen 17, 1-16, Jakobus 5, 10-20 en Lucas 4, 22-30*

[Voorwoord 11 juni 2016](#)

Het gaat om heel moeilijke begrippen in de lezingen van de zondag na Pinksteren 6. Om zonde en vergelding of vergeving, om gerechtigheid en geloof. Op het woord "zonde" ligt een beetje een taboe. Maar waar gaat het over wanneer we het over dat woord zonde hebben? Jezus zegt in het evangelie tegen een vrouw die als zondares bekend stond: "je geloof heeft je behouden, ga in vrede. Zien wij deze vrouw? En zien wij om welk geloof het gaat? Voor Paulus betekent geloven in de Messias: openstaan voor een nieuwe wereld, gaan waar geen wegen gaan, met joden en heidenen door elkaar aan één tafel eten, alsof dat zomaar kan!

Voorwoord 23 juli 2016

We vieren het feest van de patroonheilige van onze parochie i.o. De profeet Elia. Profeten worden meestal niet geëerd in eigen kring. Daarom zegt Jezus dat je als profeet beter werk kunt doen bij mensen die je niet kennen. Het roept boosheid op. Waarom wel goed doen voor anderen en niet voor de mensen die bij je horen? In het evangelie dreigen de mensen daarom Jezus in de afgrond te storten. Zo zijn vele profeten gedood. Maar al wat Jezus en ook profeten de mensen duidelijk willen maken is dat God alle mensen goed wil doen en nabij wil zijn in woorden, daden en tekenen. En dat het aan elk mens is daarvoor open te staan en ernaar te leven.

Pastoor Grete Verheij

Activiteiten

JONGERENDAG IN EGMOND AAN ZEE, 2 JULI

Ben je ooit wel eens gered? Als je die vraag zomaar aan iemand zou stellen zou je misschien een verrassend antwoord krijgen. 'Ik zat te spieken en iemand uit mijn klas zag dat de leraar er aan kwam. Hij waarschuwde gelukkig net op tijd!' 'Ik ben ooit bijna verdronken, maar gelukkig trok iemand me op tijd aan op de kant.'

Spectaculaire reddingsverhalen uit je leven vergeet je niet gauw... maar we worden zo vaak gered eigenlijk. Telkens als iemand je met iets helpt, of naar je wil luisteren of je misschien troost. En vaker dan we denken zijn we ook zelf een redder voor een ander.

Bij geloven gaat het ook over redding. De naam Jezus betekent: God redt! En dat was ook de boodschap van Jezus: Je bent niet alleen! God wil je helpen, en redding zijn, elke keer als jij dat nodig hebt. Omdat niemand het alleen redt. En omdat je met zijn hulp redding kan zijn voor iemand anders.

De jongerendag van ons bisdom gaat over redding! en zal plaatsvinden in Egmond aan Zee. Waar kun je beter over redding praten dan daar, waar een vuurtoren staat en de reddingsbrigade waakzaam en actief is. We gaan de vuurtoren op en brengen een bezoek aan de reddingsbrigade. Daarvóór is er een afwisselend en leuk programma in het Verenigingsgebouw. De dag wordt afgesloten met een eigen kerkdienst én een gezellige barbecue. Bij dat laatste zijn ook de ouders welkom.

Wanneer: Zaterdag 2 juli van 10.00 uur – 19.00 uur

Waar: Egmond aan Zee (Verenigingsgebouw , Julianastraat 5)

Voor wie: jongeren van 8 – 17 jaar

Opgave: mail naar erna@okkn.nl

Website: www.okj.okk.nl

Jaarlijks uitje, op 3 juli

Op zondag 3 juli zullen we de eucharistie meevieren met de parochie in Amsterdam. De viering start om 10.00 uur. Na de viering is er koffie en krijgen we een rondleiding door de prachtig gerestaureerde kerk. Bisschop Dirk Jan Schoon zal ons na de lunch tijdens een rondvaart, uitleg geven over de verschillende kerken die we zien.

Gaat u ook mee? Hoe meer zielen.....

U kunt zich opgeven bij Mariëtte Fakkeldij: fam.fakkeldij@live.nl

Bellen kan ook: 281905

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collectes:

16 april	€ 168,00, extra collecte 2 ^e jaardoel € 69,60
30 april	€ 145,30
14 mei	€ 113,35
28 mei	€ 81,70

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2016 ontvangen en wilt u ons toch steunen, dan kunt u uw gift storten op ons bankrekeningnummer **NL19 INGB 0009 4319 58 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis**. Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2016.

Kwartaalcollecte voor Inloophuis Het Anker te Mijdrecht.

Inloophuis Het Anker is een plek waar kankerpatiënten, hun naasten en/of nabestaanden elkaar, drempelvrij en kosteloos, kunnen ontmoeten.

Het inloophuis is aangesloten bij een landelijke organisatie IPSO, een verzameling Inloophuizen en psycho-oncologische centra.

Lotgenotencontact, uitwisselen van verhalen, ervaringen, emoties.

Wederzijds begrip, steun en bemoediging.

Op meerdere manieren kunnen onderlinge contacten vorm gegeven worden :

- koffieochtenden
- handwerkgroep
- kookgroep
- schildergroep
- yogagroep
- theatergroep
- smartlappenkoor
- sport-en spelgroep

Verder worden georganiseerd : uitstapjes, thema avonden(met diverse specialisten op de diverse gebieden en patiëntenverenigingen) een verwendag en gesprekken in kleine kring of individueel.

Voor verdere informatie: www.inloophuishetanker.nl

Tot en met zaterdag 11 juni collecteren wij bij de uitgang van de kerk voor dit doel. Wij hopen een mooi bedrag te kunnen overmaken aan het bestuur van Inloophuis Het Anker.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien kent u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor u regelen. B.g.g. kunt u bellen met Frans Leeuwerik, tel.: 283367.

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van:
16 april zijn gegaan naar Cees Samsom
30 april naar Jos Zeelen en Henk v/h Hoff
14 mei is gebracht bij Elly en Cees Samsom vanwege hun 50 jarig huwelijksfeest.

Op 28 mei is bij de gebedsintenties genoemd de jaargedachtenis van de heer M.A. van Leeuwen (†17 juni 2012).

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl

Pastoor Henk Schoon gaat in de maanden juni tot en met oktober met sabbatsverlof en met vakantie, uitgezonderd in de periode van 25 augustus tot en met 30 september.

In noodgevallen kunt u contact opnemen met Mariëtte Fakkeldij: tel.0297-281905 (of fam.fakkeldij@live.nl) die een waarnemend pastoor zal benaderen voor het verlenen van geestelijke zorg.

Bereikbaarheid Bestuur

Het bestuur van de parochie is te bereiken op email adres: bestuur.h.elia@gmail.com

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.

Diensten: iedere laatste zondag van de maand om 16 uur

Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl

Aanmelden of opzeggen ontvangst nieuwsbrief

Wilt u zich aanmelden of opzeggen voor de ontvangst van de nieuwsbrief stuur dan een email naar nieuwsbrief.h.elia@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.