



Oud-Katholieke parochie i.o. van de H.Elia

Nieuwsbrief

Jaargang 4. nr.8 juni/juli 2014

Redactie: nieuwsbriefkadv@gmail.com

Viering in De Veenhartkerk, Grutto 2a, 3641 TB

Mijdrecht. <http://derondevenen.okkn.nl>

Nieuwsbrief juni/juli 2014

De komende maanden verschijnt de nieuwsbrief tweemaandelijks, vanaf oktober weer maandelijks.

We zijn op weg naar Pinksteren, de heilige Geest zal ons sterken in het geloof, in gemeenschapszin. Maar hoe zien en ervaren wij gemeenschap?

Daarover gaat het groothuisbezoek op 3 juni.

We gaan de komende maanden beleven dat onze gemeente deel uitmaakt van een groter geheel, op 29 juni het feest van de patroonheiligen Petrus en Paulus te Aalsmeer, op 20 juli naar Oud-Katholieke kathedraal Ste Gertrudis in Utrecht en in september een internationaal congres van de Oud-Katholieken.

Edwin Vos zal in het vervolg het kosterschap coördineren. Bij afwezigheid van pastoor Henk Schoon in de vakantieperiode zal Klaas Jan Homan waarnemen, en over dat waarnemen heeft hij een mooi verhalend stukje geschreven.

De vakantiegangers wens ik een mooie periode toe en een behouden thuiskomst.

Albert Geerdinck



Kerkdiensten

Zaterdag 7 juni Pinksteren, aanvang 19.00 uur

Met Pinksteren wordt de Paastijd afgesloten. Net als de leerlingen van Jezus zijn we in deze tijd getroost door de verschijning van de Heer in ons midden als de Levende en gesterkt door zijn belofte dat na zijn heengaan de heilige Geest zal worden gezonden. Op de vijftigste Paasdag, dat is Pinksteren, zijn de leerlingen bijeen in een huis. Maria, de moeder van de Heer, is er ook bij. Dan, als allen bijeen zijn op één plaats gebeurt het. Er is het geluid van een geweldige windvlaag die het gehele huis vult waar zij zijn. Wat er dan gebeurt is de gave van de Geest. Die gave die gebeurt op de laatste dag van de Paastijd kunnen we beschouwen als een Paasgeschenk. De voorwaarden voor het Paasgeschenk dat wij ontvangen zijn identiek aan die van de leerlingen. In de viering van Pinksteren in de Veenhartkerk zijn wij namelijk ook allen bijeen op één plaats! Genoeg reden om het eens flink bij ons te horen waaien. Soms kraakt het dak van de Veenhartkerk als we samen vieren. Met Pinksteren zal het wel eens kunnen zijn dat de gave van de Geest het hele huis zal doen kraken in zijn voegen. Wees erbij als dat gebeurt. Zodat wij allen dit Paasgeschenk ontvangen. De aanwezige kinderen mogen bij de zegen de Paaskaars uitblazen. Vanaf dat moment springt het vuur van de Geest die op Jezus rustte over op ons, en brandt als tongen van vuur boven onze hoofden!

Zaterdag 21 juni 2e zondag na Pinksteren (7e in de reeks), aanvang 19.00 uur.

Als gelovige is het soms moeilijk uit te leggen waar je voor staat en om standvastig te blijven in het christen-zijn.

In de huidige samenleving wordt het geloof immers soms zelfs belachelijk gemaakt.

We kunnen ons herkennen in de gevoelens van de profeet Jeremia, waaruit we lezen in de eerste Schriftlezing

- we horen hem jeremiëren –
eenzaamheid, boosheid en wanhoop komen voorbij; goede moed en vertrouwen worden ons ook aangereikt.

Hopelijk winnen moed en vertrouwen: de

Zondag 29 juni, aanvang 15.30 uur in Aalsmeer

Let op: deze viering is niet op een zaterdag in de Veenhartkerk, maar op een zondag in de Oud-Katholieke kerk, Oosteinderweg 394 te Aalsmeer!



De oud-katholieke parochie van Aalsmeer viert het feest van de patroonheiligen Petrus en Paulus. Iedereen is van harte welkom. De uitnodiging is ook speciaal voor de leden en gastleden van de zusterparochie i.o. van de H. Elia te Mijdrecht om het feest te komen meevieren.

Aan deze feestelijke dienst (voorganger past. Jacob Spaans), werken mee: Jan van Mol uit Antwerpen, orgel en het vokaal ensemble Voces Aequales o.l.v. Cristel de Meulder ook uit Antwerpen. Zij voeren uit de "Messe pour trois voix opus 24" van Joseph Callaerts (1830-1901)
Na de dienst is er een kort extra concert met werken van o.a. Cesar Franck, Franz Schubert en Peter Benoit
Uitvoerenden: Cristel de Meulder - sopraan,

Jan van Mol - harmonium, Ad van Sleuwen-piano, en het Vokaal ensemble Voces Aequales.

Zaterdag 26 juli 7e zondag na Pinksteren (12e in de reeks), aanvang 19.00 uur

De bijbel is een open boek. De waarheid lijkt op elke bladzijde voor het oprapen te liggen. Was het maar zo. God spreekt soms in dromen en gelijkenissen. Zo ook in de viering van deze zondag. Waarom doet God zo cryptisch? Want zo blijft de betekenis van wat hij zegt beperkt tot de persoon die aan het dromen is. En vaak moet er iemand aan te pas komen om de verborgen betekenis die in dromen en gelijkenissen zit te onthullen. Misschien doet God dat omdat zijn woord niet bij iedereen in goede handen is. En weten alleen bepaalde personen daar goed mee weten om te gaan. In het evangelie vertelt Jezus in gelijkenissen zodat duidelijk wordt dat voor het koninkrijk der hemelen niet alles wat voor handen is bruikbaar is. Voor het meest bruikbare moet je soms diep graven. En al het andere kan worden weggegooid. Niet iedereen is daartoe bereid. Want hoe weet je wat bruikbaar is en wat niet? Hoe weten we waar en hoe diep we moeten graven? Paulus zegt: daar hebben wij de Geest voor gekregen. Zonder de Geest weten we niet eens hoe wij moeten bidden.

Wat voor ons mensen onuitsprekelijke verzuchtingen zijn,

daar helpt de Geest door voor de leden van de gelovige gemeente te pleiten bij God. Wees welkom in de viering om te graven naar de schat van Gods geheimenissen en om te horen spreken over dingen die moeilijk te zeggen zijn!

Activiteiten

Groothuisbezoek 3 juni

Op dinsdag 3 juni zal er voor geïnteresseerden een groothuisbezoek zijn. Aan de hand van het boek van Robert Warren, getiteld Handboek gezonde gemeente, gaan we in gesprek met elkaar rondom vragen die in het boek staan en die door ondergetekende zullen worden

toegelicht. U hoeft het boek dus niet zelf te gaan lezen. Dat scheelt maar weer. Door het nadenken over de vragen en het formuleren van de antwoorden vormt zich voor de aanwezigen een beeld van onze gemeenschap. Met dat beeld gaan we die avond aan de slag om het profiel van onze gemeenschap te schetsen. Zijn het hoop en vertrouwen, teleurstelling en blijdschap, persoonlijke of gezamenlijke geloofservaringen die bepalen dat wij de gemeenschap zo hogelijk waarderen? Of zijn het andere dingen? Mooi om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Komt u ook?

De avond is van 20.00 uur tot 22.00 uur ten huize van Anneke Putman, Meerkoet 33 te Mijdrecht. Dezelfde avond zal ook gehouden worden op dinsdag 9 december zelfde tijd ten huize van de fam. Oudshoorn. U kunt dus uit één van deze twee mogelijkheden de datum en plaats kiezen die uw voorkeur heeft.

Aanmelden voor de avond op 3 juni kan bij Bea Dalebout, e-mailadres b.dalebout@hotmail.nl (oftel.0297-287428)

Pastoor Henk Schoon

Parochie Heilige Elia -uitje naar Utrecht

Op 20 juli gaan wij met belangstellende gastleden en leden een bezoek brengen aan de Oud-Katholieke kathedraal Ste. Gertrudis in Utrecht. Heeft u zich al opgegeven? Na de vieringen op 7 en 21 juni ligt er een inschrijffijst klaar waar u zich kan aanmelden. Mail of telefoon is ook een mogelijkheid.



Het programma:
We nemen deel aan de eucharistieviering van 10:00 uur.

Na de viering maken we kennis met de parochianen onder het genot van een kopje koffie.

Rond 12:00 uur bezoeken we de 100-jarige kathedraal en de schuilkerk onder deskundige begeleiding. Twee historische gebouwen zeker de moeite waard om te zien en over hun historie te horen.

Om 13:00 uur wordt ons een lunch aangeboden in het parochiecentrum; bij mooi weer in de tuin. Aansluitend kan in overleg een rondvaart worden gemaakt of een bezoek aan het Museum Catharijne convent gebracht. U kunt ook naar huis gaan.

Vervoer en parkeren.

Heeft u geen vervoer laat het ons weten zodat u kan meerijden.

Op zondag is het mogelijk om vrij te parkeren rond het Vrouwe Justitiaplein, 5 min lopen van de kerk. Voor personen die moeilijk ter been zijn kan voor de kerk gestopt worden om uit te stappen.

Karliën en Jan Veldhoen
mail: sjano@casema.nl
tel: 0297-284561

Uit het bestuur

Op de vergadering van 20 mei 2014 was Edwin Vos aanwezig. Hij was speciaal uitgenodigd om het bestuur te komen helpen. Hij is gevraagd om mee te denken over een aantal zaken, zoals de wijze waarop onze parochie in de publiciteit treedt en om suggesties te doen voor verbeteringen. Ook is hij gevraagd om het kosterschap van de vieringen te gaan coördineren in overleg met de parochiepastoor. Binnen afzienbare tijd zal hij hiermee beginnen door de kosters en de pastoor voor overleg bijeen te roepen. Het bestuur is blij dat Edwin deze taken op zich heeft genomen.

De voorzitter, Henk Schoon

125 jaar Unie van Utrecht en waarneming pastoor Schoon

Een van de dingen die de parochie i.o.van de H.Elia kenmerkt is dat we samen kerk zijn. De onderlinge verbondenheid, het naar elkaar omzien, strekken zich uit naar allen, of je nu gastlid bent of lid, priester of bisschop. Deze verbondenheid is er ook tussen ambtsdragers onderling. Samen zijn we kerk. We steunen elkaar waar mogelijk. We bidden voor elkaar om kracht en genezing. Dit kenmerk van de kerk hebben we niet zelf bedacht, maar is gegeven aan de kerk door de verbondenheid van allen aan één Heer, Jezus Christus. Uit de eenheid met hem putten wij onze kracht en onze hoop op de glorie. In geloof in hem doen wij meer dan nodig is voor onszelf en getroosten wij moeite voor een ander, omwille van onze band in Christus. Vanuit deze verbondenheid in Christus wil ik u twee medelingen doen. De eerste is een mededeling over het congres van Oud-Katholieke leden en gastleden in Utrecht op 18 t/m 21 september 2014, waarvoor u zich nu al kunt gaan inschrijven. Ja, de deelname kost geld. Nee, het is geen weggegooid geld. Want juist die deelname aan het congres geeft het kerk-zijn zoveel meer waarde. Je ontmoet medegelovigen uit allerlei landen, die net als jij lid zijn geworden van de Oud-Katholieke kerk. Hoe geven zij vorm aan hun geloof in de wereld van vandaag? Er is ruimschoots gelegenheid om vervuld te raken van positieve indrukken. O ja, ook voor jongeren is er een congres, waarover u kunt lezen in een brief van de jongerenpastor Jutta Eilander.

De tweede is een mededeling van mijn maatje, pastoor Klaas Jan. De mededeling is in de vorm van een mooi verhaal waarin hij vertelt waarom hij met vreugde het pastoraat zal waarnemen tijdens mijn afwezigheid.

Pastoor Henk Schoon

Internationaal congres



Sta open ga!

Het organiserend comité nodigt u graag uit voor het 31e Oud-Katholieken Congres in het centrum van Utrecht, rondom de Dom van Utrecht. Alle locaties zijn op loopafstand van elkaar gelegen. Meer informatie over de historische locaties en accommodaties vindt u op de website.

De kosten voor deelname aan het congres zijn €145,- per persoon (exclusief overnachtingen). De congreskaart die u na betaling ontvangt omvat de gehele verzorging gedurende de vrijdag, zaterdag en zondagmiddag t/m de lunch. Dit is inclusief koffie, lunches en avond maaltijden op de congreslocaties. Maar exclusief ontbijt, eventuele reiskosten en eigen ontspanning in de stad Utrecht. Er zijn ook dagkaarten beschikbaar voor de vrijdag en de zaterdag. De kosten van een kaart voor 1 dag bedraagt €75,-, van een kaart voor twee dagen bedraagt €110,-. Dit is inclusief zoals hierboven vermeld. Kinderen tot 12 jaar betalen geen congresbijdrage.

Indien u voor 1 september uw opgave intrekt, zal 75% van het bedrag worden geretourneerd. Na deze datum zal er geen sprake zijn van retourneren.

Om u aan te melden voor het congres kunt u gaan naar de website

<http://www.okcongres2014.com>. Hier kunt u ook de brochure downloaden met meer informatie, over plaatsen en tijden.

Op vrijdag 19 september zijn er 21

workshops waar u uit kunt kiezen om aan mee te doen.

Als u zich aanmeldt voor het congres kunt uw keuze ook gelijk invullen. Dit zijn de workshops:

1. Ervaringen in de Oecumene door **Prof.Dr.Peter Ben Smit**
2. Ars Moriendi / De kunst van het sterven door **bisschop Mag. Dr. John Okoro**
3. Kunst uit geloof door **Elisabeth Steinegger**
4. Leven vanuit de Liefde door **Mariska van Beusichem**
5. Omgaan met Verlies en Rouw door **Judith Kooij**
6. Beiden liepen het water in, beeldend werken met verhaal door **Marleen Berg**
7. Solidair geloven in tijden van globalisering door **Prof. Dr. Franz Segbers**
8. Een herwaardering van het christelijke verhaal voor de politiek door **Pieter Jan Dijkman**
9. Dilemma's rond Hersenonderzoek en Alzheimer door **Pieter Jelle Visser**
10. Gemeenschap zijn in deze tijd door **Jan Renkema**
11. Open staan voor het Grote verhaal in ons kleine mensenverhaal d.m.v. bibliodrama/dans door **Tineke Renkema en Leonie van Straaten**
12. Geloven over grenzen heen door **Dr. Terry Revellido (Filipijnen)?**
13. Zingen is stemmen bevrijden en afstemmen door **drs. Hans de Rie**
14. Ontwikkelingen in de zorg voor zieken en ouderen door **Dr. Heinz Lederleitner**
15. Eenwording van Europa: een spiritueel project? door **Dr. Guy Liagre**
16. Scharrelkids: hoe ga je actief met kinderen de natuur in ? door **Marijke Zoetelief**
17. Natuurexcursie op de stadssingel door **Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid (IVN)**
18. De financiële crisis door **Jean Luc Biolay**
19. Kerkelijke basisgemeenschappen: een kerkelijke thermometer en zuurdesem! door **Ludo van der Velde**
20. Samen vreedevol op weg door **Pastoor Mario Gengic uit Dubrave Donje, Bosnie Herzegowina**
21. Interreligieuze Dialoog door **Jean-Claude Mokry, Hélène Quélen- Mokry en Bhante Dhammika** (directeur van het Internationaal Boeddhistisch Centrum in Genève).

Op zaterdag 20 september is er een bijzondere viering:

Feestelijke eucharistieviering 125 jaar Unie van Utrecht 14.30 uur Domkerk

Waarneming, vakantievreugde

Toen op een dag veel dieren op weg waren naar de hemel, sloot een wijs man met dezelfde bestemming zich bij hen aan. Hij vroeg hen om de beurt naar hun levensloop. Een vos verhaalde van zijn avonturen, een eekhoorn deed verslag van zijn beweeglijk bestaan, een vis zwom zijn leven in grote slagen voor, een haan deed gewichtig over plichten en een vlo wist alles over menselijke dingen.

Toen de hagedis aan de beurt was, zweeg hij. De wijze wachtte, de hagedis zweeg. De wijze bracht al zijn wijsheid in stelling, de hagedis zweeg. Tenslotte, toen ze al dichtbij de hemel gekomen waren, kwam het tongetje van de hagedis een beetje naar buiten. Het diertje knipperde even met de ogen en zei: 'Ik heb mij in de zon gekoesterd.'

Wat die hagedis sprak 'Ik heb mij in de zon gekoesterd!', spreekt eigenlijk best wel aan. Vooral in de zomermaanden leeft bij ieder van ons de behoefte om ons lekker neer te vleien in de zon. Alles zijn beloop laten en gewoon zien wat er van komt.

Liggen in de zon, vertoeven aan grazige weiden, lekker languit samen met je vrienden en vriendinnen, dat past helemaal bij deze tijd van het jaar. Of dagen achter elkaar fietsen naar of wandelen in de bergen. Ieder doet dat anders. En een ieder bereidt dit anders voor. Ook de leden van de Elia-gemeenschap gaan met vakantie of blijven thuis. En dat alles moet geregeld. We houden de lofzang gaande. Pastoor Henk Schoon en pastoor Klaas Jan Homan hebben al het een en ander geregeld. Dus stem je je vakanties op elkaar af. Zo gaat dat als je een team bent.

Ontspannen hoort er helemaal bij. En dan kom je uit bij psalm 23 waarin de zinsnede voorkomt 'Hij voert mij naar stille wateren en brengt mij naar grazige weiden, hij verkwikt mijn ziel. Kortom een ideale situatie. En wie zou dat niet willen? Die hagedis was zo gek nog niet en sprak: "Ik heb mij in de zon gekoesterd."

Nu staat er in psalm 23 'Hij verkwikt mijn ziel'.

Maar als je verschillende bijbelvertalingen naast elkaar legt, dan springt er één vertaling eruit. Dat is een vertaling van Martin Buber. Zijn vertaling luidt: 'Hij voert de ziel in mij terug'. Dat is het doel van vakantie en vrije tijd, dat wil zeggen, dat je als mens weer helemaal jezelf kunt en mag worden. Dan kun je daarna de draad weer oppakken om er te zijn voor de medemens. Die hagedis was zo gek nog niet.

U allen groetend,

Pastoor Klaas Jan Homan

Mededelingen

Financiën

Opbrengst collecte 10 mei 2014: € 170,20.

Opbrengst collecte 24 mei 2014: € 149,48.

Opbrengst collectebussen, geleegd op 10 mei 2014, t.b.v. het jaarproject: € 16,87

Giften aan onze parochie in oprichting zijn ook nog steeds van harte welkom!

Indien u ons wilt steunen dan kunt u een gift storten op ons bankrekeningnummer

NL19 INGB 0009 4319 58 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen te Wilnis.

Vermeld u daarbij uw naam en de mededeling gift 2014.

Stand van zaken actie Kerkbalans 2014

In totaal is er dit jaar voor de actie Kerkbalans 2014 een bedrag van € 6.305 toegezegd.

Daarvan is nu een bedrag van € 4.737 ontvangen op de bankrekening van onze parochie i.o.

Stand van zaken Jaarproject 2014

Zoals u in de nieuwsbrief van maart 2014 heeft kunnen lezen, is het jaarproject dit jaar Bethune House Hong Kong, De Mission for Migrant Workers. Deze organisatie richt zich op de hulpverlening aan huishoudelijke hulpen in Hong Kong.



Een groot deel van de vrouwen is afkomstig uit de Filippijnen. Het gaat echter niet altijd goed in de relatie tussen werkgever en werknemer. Als gevolg hiervan is het **Bethune House** ontstaan, een blijf-van-mijn-lijf huis voor vrouwen die mishandeld, verkracht of onderbetaald worden.

Het is belangrijk dat hier veel aandacht aan wordt gegeven en we proberen zoveel mogelijk geld voor dit project op te halen. Op dit moment is er in totaal een bedrag van € 386,82 gegeven voor het jaarproject. Iedere gift voor ons jaarproject is van harte welkom.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoek van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien weet u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. U kunt ook contact opnemen met pastoor Henk Schoon.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
Telefoonnummer: 287428,
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor u regelen.

Altaarbloemen, gebedsintenties

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van 10 mei is gegaan naar Wilma ten Haaf Het boeket van 24 mei is gegaan naar Anita en Edwin Vos.

Gebedsintentie 7 juni voor Martinus Antonius van Leeuwen (overleden op 17 juni 2012)

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan: Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of fam.fakkeldij@live.nl

Bereikbaarheid Pastoor

Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl

Vanaf 28 juli t/m 22 augustus kan in noodgevallen voor pastorale zorg contact worden opgenomen met waarnemend pastoor Klaas Jan Homan, tel: 078-6454189 E-mail: kjh@hccnet.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail naar nieuwsbriefkadvr@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.

Agenda Aalsmeer

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.

Kerkdiensten

29 juni zie pagina 2

27 Juli 16:00 - 17:00 uur

Inschrijving nieuwsbrief en redactie OKKN
Aalsmeer: corbier.louman@hetnet.nl