

Stand van zaken parochie in oprichting

Op 2 november 2013 heeft de werkgroep van Katholiek Alternatief De Ronde Venen in de pastorie van de Oud-Katholieke parochie van de H.H.Petrus en Paulus te Amsterdam overleg gevoerd met Dirk Jan, bisschop van Haarlem. In dit overleg kwam de brief ter sprake die op 7 september 2013 aan de bisschop is verzonden door meer dan dertig deelnemers aan de vieringen van Katholiek Alternatief De Ronde Venen. De bisschop heeft met instemming van de brief kennis genomen, het bijgevoegde plan voor een parochie in oprichting én de formulieren waarin mensen hun steun hebben toegezegd om dit plan tot uitvoering te brengen. Hij heeft aan de werkgroep te kennen gegeven van harte bereid te zijn om tegemoet te komen aan de wens van velen om als lid of gastlid van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland de komende vier jaar te kunnen bouwen aan de parochie in oprichting.

In december, of eerder, zal door de werkgroep een brief worden verzonden aan allen die hebben aangegeven als lid of gastlid te willen worden opgenomen. In deze brief zal worden uitgelegd dat het aantal van 36 leden en gastleden genoeg zekerheid biedt dat het plan van parochie in oprichting in Mijdrecht met een eigen pastoor kan worden uitgevoerd. Zekerheid dat de financiële middelen er zijn, wordt geboden door de verdubbeling van de bijdrage die de Oud-Katholieke Kerk van Nederland levert ten opzichte van 2013. In de brief wordt aan de toekomstige leden en gastleden gevraagd om helderheid te geven omtrent de bijdrage die van hen verwacht mag worden in 2014, zodat er volledige zekerheid is dat het plan ook met hun steun kan worden uitgevoerd.

Zodra de zekerheid er is dat de financiële middelen aanwezig zijn om het plan uit te voeren, zal een uitnodiging worden verstuurd aan alle 36 toekomstige leden en gastleden voor deelname aan de eucharistieviering die op 11 januari 2014 in de Veenhartkerk zal plaatsvinden, aanvang 19.00 uur. In die viering, waarin bisschop Dirk Jan zal voorgaan, zal hun opname in de gemeenschap van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland plaatsvinden. Een officiële uitnodiging voor deelname aan deze viering zal in december door de werkgroep eveneens worden verstuurd aan allen die deelnemen aan de vieringen van Katholiek Alternatief De Ronde Venen, aan vrienden en betrokkenen bij deze gemeenschap, en aan hen die in de afgelopen drie jaar hebben meegeholpen bij haar instandhouding en versterking. De bisschop zal officieel in deze viering bekendmaken, dat de parochie in oprichting een feit is en onder welke naam deze parochie in de toekomst bekend zal staan.

Tien dagen na deze viering zal de jaarvergadering plaatsvinden, namelijk op dinsdag 21 januari 2014. Op een andere plaats in deze nieuwsbrief staat een voorlopige agenda. De definitieve agenda en uitnodiging volgen later. In een begeleidende brief zal door de werkgroep de agenda worden toegelicht, in het bijzonder de begroting van 2014. De begroting van 2014 ziet er geheel anders uit dan in voorgaande jaren. Oorzaak hiervan is het plan voor de parochie in oprichting en de aanstelling van een eigen pastoor voor deze parochie.

Namens de werkgroep, Pastoor Henk Schoon



Afscheid pastoor Wim de Boer

In de viering van 11 januari 2014 zal afscheid worden genomen van pastoor Wim de Boer. Ruim drie jaar geleden raakte hij in contact met één van u, niet wetend dat hij vervolgens door u gevraagd zou worden om voor te gaan in de vieringen in de Veenhartkerk. Dat dit ertoe zou leiden dat hij zich ruim drie jaar zou verbinden aan de groeiende gemeenschap van Katholiek Alternatief De Ronde Venen, was niet minder een verrassing. Hij heeft zich ingezet met toewijding, met visie en met trouw vanuit een rotsvast vertrouwen dat, waar God zijn zegen geeft, veel - zo niet alles - mogelijk is. Nu de gemeenschap in 2014 een belangrijke nieuwe stap zet in haar ontwikkeling om verder te gaan als parochie in oprichting met een eigen pastoor en de beperking die leeftijd en gezondheid met zich meebrengen, acht pastoor de Boer het moment gekomen om afscheid te nemen. We zullen hem enorm missen en wensen hem en zijn vrouw toe dat er tijd komt voor andere dingen die geluk brengen en dat zij daar nog heel lang van zullen mogen genieten.

Pastoor Henk Schoon

Willibrord dag 9 november 2013

Op zaterdag 9 november 2013 was de viering 's middags in plaats van 's avonds. Reden hiervoor was dat de viering aansloot bij de zogeheten Willibrorddag, de jaarlijkse samenkomst van de oud-katholieke werkgroep Sint Willibrord. Jaarlijks organiseert zij een ontmoeting waarin zij een spreker vraagt om een inleiding te houden. Voor deze dag was Gerard Vlutters bereid gevonden om de aanwezigen te voeren in het spoor van Willibrord, en te reflecteren op wat zijn optreden in het grensgebied van meerdere volken en hun culturen, voor ons betekent. Immers, geloof treedt net als in Willibrords dagen, ook in onze dagen soms buiten de geijkte kerkelijke kaders en kerkgangers

lijken zich soms het liefst net als Willibrord te bewegen op plekken waar tradities elkaar raken, omdat zij daar juist spiritueel gevoed worden, en merken dat hun geloof tot leven kan komen. Het optreden van Willibrord in dit grensgebied liet zien dat een antwoord op heidendom niet is dat je de kerk de rug toekeert. Willibrord verzekerde zich juist van steun van de leiding van de kerk bij zijn zending. Maar hij liet ook zien dat zijn stijl van missioneren niet is dat je de regels en gebruiken van de kerk simpelweg aan een ander kunt opleggen. In de wijze waarop Willibrord de traditie van de kerk wist te verbinden met de levenswijze van degene die hij de christelijke boodschap kwam brengen, benadrukte Gerard dat Willibrord zich opstelde als een pastor, een herder die rekening hield met andermans gebruiken, maar die christelijk duidde. Hiermee reikte Gerard de aanwezigen een handvat voor de gesprekken die nadien plaats vonden en die niet makkelijk bleken te zijn, maar waar wel waardevolle uitspraken uit kwamen. Zo werd opgemerkt dat Katholiek Alternatief De Ronde Venen als groep van mensen, die zelf ook grensgangers zijn, ontdekt heeft dat in het omzien naar elkaar, het uitvoeren van haar herderlijk taak, de basis ligt van haar bestaan. Ze biedt de mogelijkheid om zowel in de ruimte van de Geest waarachtig gemeenschap te zijn als in eenheid met haar bisschop en priesters van een kerk de eucharistie te blijven vieren. Deze ontdekking vormde een goede opmaat om daarna de stilte te zoeken in de samenkomst van de gemeenschap, en de woorden van de Heer in Schrift en Tafel te ontvangen en die te overwegen als gaven van leven. Mooi dat wij ook mensen mochten begroeten die vanwege het middaguur konden deelnemen. Misschien een idee om een keer te herhalen.

Pastoor Henk Schoon



Informatieavond 12 november

Impressie info-avond Mattijs Ploeger. Mattijs was gevraagd te spreken over de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie.

Een aantal punten op papier gaf de bezoeker houvast. En fijn dat Mattijs ons veel verduidelijkte.

1. Eucharistie is een handeling, een activiteit, een viering, niet een ding. Het is meer iets om te vieren dan om over te praten. Sinds het begin van de kerk is eucharistie vieren, brood breken en delen op de dag van de verrijzenis van de Heer, wat de kerk doet. Meestal op zondag. Eucharistie vieren bestaat uit: schriftlezing en uitleg, voorbede en rond brood en wijn: dankzegging (eucharistie) en communie (gemeenschap).

2. Eucharistie vieren roept een hele reeks betekenissen op, het is meer dan nadoen wat Jezus bij zijn laatste avondmaal heeft gedaan.

Het doet, naast het laatste avondmaal van Jezus met de leerlingen, ook denken aan: De joodse Paasmaaltijd, verzoenend bloed van het lam, uittocht uit Egypte

De maaltijden die Jezus met zijn leerlingen had, maaltijd van de 5 broden en 2 vissen die door de leerlingen onder de mensen werden verdeeld.

De dood van Jezus (verzoening) : het gebroken brood en de wijn die wordt vergoten verwijzen naar zijn dood.

De verrijzenis van Jezus (een nieuwe exodus, uittocht). Denk aan het verhaal van de Emmaüsgangers: ze herkennen de levende Heer in het breken van het brood.

De komst van de heilige Geest, die levenskracht geeft, van God komt, vormgegeven als een duif die betekenis geeft aan de verbinding tussen hemel en aarde. Voorsmaak van het koninkrijk van God (of bruiloftsmaal van het Lam). De toekomst van God vieren we in de eucharistie alsof het al is aangebroken. Hij is even onder ons aanwezig, als een lichtende gestalte op de berg.

3. Het verband tussen eucharistie en de laatste maaltijd van Jezus:

Wat Jezus deed, gebeurt ook in de eucharistie:

Benoemen, het werkelijk doen,

Jezus NAM het brood

Wij maken de altaartafel klaar.

Jezus sprak de DANKZEGGING uit

Het het eucharistisch gebed.

Eerst God danken om wat hij gedaan heeft, net zoals de Joden dat doen in hen gebed.

Jezus BRAK het brood broodbreking tijdens het Lam Gods, na het Onze Vader.

Jezus GAF het aan zijn leerlingen

Communie.

Het "doen wat Jezus heeft gedaan" omvat dus het hele eucharistisch gedeelte van de dienst en niet slechts het uitspreken van het instellingsverhaal.

4. De structuur van het eucharistisch gebed:

Het eucharistisch gebed heeft een duidelijke structuur, die een "logische" betekenis in zich draagt. Wetenschappers denken dat dit de oorspronkelijke structuur was:

Dialogo (de Heer zij met u, opwaarts de harten,

brengen wij dank), Prefatie (dankzegging) ,

Heilig (gezegend Hij die komt), Voortzetting van

de dankzegging (nu vooral toegespitst op Jezus

Christus), Instellingswoorden (Wat Jezus zei

tijdens zijn laatste maaltijd. We zien nog steeds

een gebed tot God, vanuit alle aanwezigen: wij

danken God ervoor dat Jezus het brood heeft

genomen en uitgedeeld) Gedachtenis (daarom

gedenken wij -zijn dood en verrijzenis)

Aanbieden van de gaven (daarom komen wij tot

U met dit brood en deze wijn. Hierbij is de

consecratie een vraag aan de heilige Geest om

deze te voltrekken) Gebed om de heilige Geest

(zend uw heilige Geest, opdat brood en wijn

mogen worden tot lichaam en bloed van

Christus. Als Christus in ons midden komt is dat

door de heilige Geest die contact legt tussen

hemel en aarde) Voorbeden (o.a. noemen wij de

naam van de bisschop als teken van de

gemeenschap waarbinnen de eucharistie wordt

gevierd. Je viert het niet in je eentje. Vroeger

was de bisschop in een dorp of stad de enige

voorganger. Wij staan in verbinding met hem in

de eucharistie en in een breder verband van

Christenen. Wij noemen ook de heiligen als

teken van de voorsmaak van het koninkrijk

Gods. We vieren samen met al de heiligen)

Afsluitende lofprijzing (“door hem , met hem, in hem”) Tenslotte: Het donderend Amen van de gemeente! (uitspraak uit de 2de eeuw, geeft aan dat we samen al het voorgaande maken tot een gemeenschappelijk gebed).

In de oud-katholieke kerk zeggen we dat we het hele eucharistisch gebed als consecratie beschouwen. Door het gebed om de gave van de Geest met de instellingswoorden van Christus te verbinden, wordt voorkomen dat de priester deze als een soort toverwoorden gebruikt.

5. De bedoeling van de viering

De gemeenschap vormt één lichaam, met de voorganger als hoofd. Wij delen in het lichaam van Christus en zijn zelf de ogen, handen en ledematen daarvan. De viering is een collectief gebeuren, de individuele gelovige wordt gesterkt door de gemeenschap met Christus, Christus wordt gevierd als de wederkomende Heer, het Koninkrijk van God is reeds begonnen. Het gaat om de verrezen Heer, die leeft bij God en door de H. Geest met ons is verbonden.

6. De voorganger in de viering

De hele gemeente is door doop en vormsel (con)celebrant, (mee)vierder en representant van Christus. Wij allen samen doen de eucharistie. Met inzet van eenieder door de verschillende taken, rollen, functies, ambten. De beste weerspiegeling van kerk-zijn zie je in een viering waarin zoveel mogelijk mensen hun eigen “rol” uitoefenen. (zoals voorgaan, preken, voorlezen, voorzingen, kosterwerk, enz.)

Eén van die rollen is die van voorganger. Hij/ zij geeft leiding aan het geheel, laat het geheel tot zijn recht komen, net zoals dat in de gemeente zijn taak is.

De voorganger spreekt de “presidiale gebeden” uit in de “wij-vorm”: gebed van de dag, gebed over de gaven en gebed na de communie. Het gebed bij uitstek is het eucharistisch gebed. De rol van voorganger wordt door de bisschop uitgeoefend (de pastor van de lokale kerk) of door een priester die namens de bisschop functioneert. Deze ambtsdragers hebben tot taak de gemeente bij haar “heilige oorsprong” te bewaren

(Jezus, de Schrift, de vroegkerkelijke traditie). Elke voorganger is gelinkt aan de bisschop en door de bisschop aan de oorsprong van de apostelen en Christus. Wij allen zijn “priesterlijk” (lees 1 Pe.2,9-10) maar dat is wat anders dan dat iedereen priester kan zijn in de betekenis van voorganger. Eigenlijk is die term ‘priester’ in het licht van 1 Pe.2,9-10 verwarrend als die voor een voorganger wordt gebruikt. De voorganger is meer zoals een presbyter, een senior gemeentelid, die werd uitgezonden door de bisschop toen naast de steden ook in steeds meer dorpen eucharistie gevierd ging worden.

7. Eucharistie vieren= gemeenschap als kerk hebben

Kerk= eucharistievierende gemeenschap. Dit is het oude christelijke principe. Genodigd tot de communie zijn - zo staat het vermeld in het oud-katholieke kerkboek - allen die gedoopt zijn, in hun kerk deelnemen aan de Maaltijd van de Heer en die de Tegenwoordigheid van de Heer met ons willen vieren. Deze mensen behoren tot de kerk, de hele christelijke gemeenschap. Je ontvangt het lichaam van Christus en je bent zelf deel van het lichaam van Christus.

8. De aanwezigheid van Christus in de viering

Christus is door de Geest aanwezig op velerlei manieren: in de samengekomen gemeente, in de bisschop of priester die de rol van voorganger uitoefent, in de woorden uit de Schrift, in brood en wijn (dit is mijn lichaam/ bloed= dit ben ik), in de belangrijke symbolen (hoeksteen Christus) zoals het altaar en de paaskaars (verrezen Christus te midden van zijn gemeente).

9. De aanwezigheid van Christus in brood en wijn

Christus is verrezen en leeft bij God; door de heilige Geest staat hij met ons in contact door gebed en sacramenten. De verrezen en wederkomende Heer is bij ons door de werking van heilige Geest.

De theorie van de 'transsubstantiatie' was in zijn tijd (en in zijn filosofische context) een adequate manier om Christus aanwezigheid uit te drukken: de 'accidentalia'

(alles wat je ziet, voelt, ruikt, proeft, chemisch onderzoekt) blijven gelijk, maar de substantie'

(dat wat wij nu het "wezen" zouden noemen) verandert. Dus dat wat we essentieel vinden verandert. Geen tovenarij, maar geloven in de werkelijkheid van Christus. De oud-katholieke kerk legt zich niet op één theorie vast, maar erkent de "werkelijke aanwezigheid": (realis praesentia)

Van Christus in haar manier van vieren en in haar leer. Dat zie je aan dingen als: de eerbied in de viering (vooral tijdens eucharistisch gebed en communie), buigingen, bewaren van het geconsecreerde brood in het tabernakel. De basis is dat Christus door de werking van de heilige Geest in ons midden is. Het is een mysterie (mysterion= sacrament) en in die zin het Lichaam van Christus, wat verwijst naar de gemeenschap die wij tezamen vormen.

Een boeiende avond, met dank aan Mattijs. Er is veel om over na te denken en veel om dankbaar voor te zijn.

Mariëtte Fakkeldij.



Retraite Wahlwiller maart 2014

Zoals velen reeds weten wordt er volgend jaar vanuit onze geloofsgemeenschap een retraite georganiseerd in het Arnold Janssenklooster in het Limburgse Wahlwiller, vlak bij Wittem.

Het doel van deze retraite is het met elkaar in contact brengen van vrouwen die verbonden zijn met het Katholiek Alternatief en vrouwen uit de Oud-Katholieke Kerk.

Het thema is : '(Katholiek) christen-zijn in deze tijd'.

Pastoor Erna Peijnenburg uit Alkmaar zal deze retraite leiden.

Er is voor 15-20 deelnemers gereserveerd. Er zijn al een flink aantal aanmeldingen uit beide groepen. Maar 'hoe meer zielen hoe meer vreugd'. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

Data: Donderdag 6 maart tot zondag, na de middagmaaltijd, 9 maart 2014.

Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Clemence de Boer, tel. 023-5371620, e-mail clemence.celie@planet.nl of Mariëtte Fakkeldij, tel. 0297-281905, e-mail: kadvsecretariaat@gmail.com

Viering zaterdag 7 december

In deze viering zijn we in de Advent aanbeland. We leven dan weer wat meer zoals de christenen in de jaren dat Jezus leefde en kort daarna: vurig verlangend naar de Heer, wiens komst aanstonds wordt verwacht. Alsof Christus al voor de deur staat en elk moment zijn klop op de deur kan worden vernomen. Het wachten en uitzien naar de komst van Christus is na vele eeuwen Christendom nogal verflauwt. Alsof de kerk het wachten een beetje moe is geworden. Ik ben dan ook blij met de Advent. Omdat we in deze dagen de blik van de kerk - die geneigd is zich te richten op het verleden - weer op de toekomst kunnen richten: want daarop hoort de blik van de kerk gericht te zijn! Vanuit de Advent begint het kerkelijk jaar. En vanuit het verlangen van de Advent wordt met Kerst de vreugde geboren en met Pasen de opwekking ten leven. De Advent haalt in ieder geval de gedachte onderuit, dat geloof uitsluitend te maken heeft met iets dat heel lang geleden is gebeurd. En het opent onze geest voor de gedachte dat geloof weliswaar iets te maken heeft met wat lang geleden is begonnen, maar dat dit nog voltooid gaat worden in de toekomst. Ineens besef je dan: in die tussentijd, daar leven wij. Best spannend. Dat geeft te denken! Viert u mee in deze viering?

Pastoor Henk Schoon





Viering Kerstnacht dinsdagavond 24 december

'Er was eens'. Zo beginnen de meeste sprookjes. En ze lopen altijd goed af. Alles rond Kerst lijkt ook wel een sprookje. Hele winkelstraten worden versierd. Vaak klinkt er uit de luidsprekers 'Jingle Bells' of een andere topper. Ook thuis brengen we 'sfeer' aan. De kerstboom, al of niet echt, kaarsen, linten, tafelkleed met opdruk van boompjes en arrensleden. Buiten lange snoeren met lichtjes, al of niet knipperend. En diep in ons hart hopen we dat het gaat sneeuwen. O, het lijkt wel een sprookje.

Het Evangelie dat wij elk jaar in de Kerstnacht lezen, begint met: 'Het geschiedde in die dagen.....'. Het lijkt op het begin van een sprookje. Maar wie dat denkt vergist zich lelijk. We lezen geen sprookjes in de Kerstnacht, hoewel ik soms de indruk heb dat er kerkgangers zijn die dit denken. Immers alleen dán komen ze. Sfeer proeven?

En het geschiedde... toen, lang geleden én nu op Kerstavond. De wereld zal nooit meer hetzelfde zijn, de mensen die het (gaan) geloven, doorhebben, zullen voorgoed veranderen. O, het lijkt wel een sprookje.

Pastoor Wim de Boer

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag op zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor u regelen.

Altaarbloemen

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van 9 november is gegaan naar Dorien Kuijlenburg. Het boeket van 23 november is gegaan naar Jan Merks.

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan:

Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of
kadvsecretariaat@gmail.com

Stand van zaken Actie Kerkbalans 2013

Er is tot op heden € 4800 toegezegd voor actie kerkbalans 2013. We zitten dus voor nog met een klein gat, omdat er € 5000 is begroot.

Actie Kerkbalans 2014

Op zondag 12 januari 2014 wordt weer het startsein gegeven voor de actie Kerkbalans. Momenteel is de werkgroep druk bezig met het organiseren van de actie kerkbalans 2014. Naar hen die aangegeven hebben lid of gastlid te willen worden, zal in december door de werkgroep een brief gestuurd worden met informatie over de begroting 2014. In deze brief zal vooruitlopend op de Actie Kerkbalans uitgebreid op deze vorm van jaarlijkse vrijwillige bijdrage worden ingegaan. De verwachte opbrengst van de Actie Kerkbalans 2014 is namelijk mede bepalend voor het opstellen van de begroting 2014. Vervolgens komt de Actie Kerkbalans 2014 ook aan bod in de jaarvergadering van 21 januari 2014. Tenslotte zullen allen, ook zij die niet te kennen hebben gegeven lid of gastlid te worden én zij die zo af en toe naar de vieringen komen, in de tweede helft van januari 2014 door de werkgroep worden geïnformeerd. Zo bent u allen bijtijds op de hoogte over de wijze waarop u het voortbestaan en de opbouw van onze gemeenschap financieel kunt steunen.

Valt u niet onder de bovengenoemde groepen, maar wilt u ons toch steunen dan kunt u uw gift storten op het onderstaande

bankrekeningnummer, o.v.v. uw naam en bijdrage 2014.

Het ING bankrekeningnummer is 9431958 (IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58) t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.

Belangrijk: uw giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting!!!



Jaarvergadering 21 januari 2014

Datum: dinsdag 21 januari 2014

Aanvang: 20.00 uur

Locatie: OBS Molenland, Molenwiek 48, 3642 BS Mijdrecht

Agenda (voorlopig):

- 1 Opening en Mededelingen
- 2 Verslag jaarvergadering 22 januari 2013
- 3 Pastoraal verslag
- 4 Financieel verslag
- 5 Voorstel Jaarproject
- 6 Parochie in oprichting, plannen voor de komende 4 jaar
 - a. Inleiding door bisschop Dirk Jan Schoon
 - b. Jaarprogramma 2014
- 7 Begroting 2014
- 8 Fiscale mogelijkheden giften
- 9 Rondvraag
- 10 Sluiting

De uitnodiging, agenda en een begeleidende brief zal in december aan een ieder worden toegezonden. De vergaderstukken zullen ter vergadering worden uitgereikt. Aan wie zich thuis wil voorbereiden op de jaarvergadering worden de vergaderstukken uitgereikt na de viering van zaterdag 11 januari 2014.

Tijdens de behandeling van de diverse agendapunten is er volop ruimte voor discussie, omdat uw mening, inbreng en ideeën belangrijk zijn voor onze geloofsgemeenschap.

Zet u 21 januari 2014 vast in uw agenda!!!!

Kerst- en nieuwjaarswens contactgroep

Onze Kerstwens voor allen is eenvoudig en klein. Gelukkig te leven gewoon er voor elkaar zijn.



De Contactgroep

Nieuwjaarsreceptie bisschop van Haarlem

De bisschop van Haarlem, Dirk Jan, nodigt u allen van harte uit voor de Nieuwsjaarsvespers en aansluitend de Nieuwsjaarsreceptie op zondag 5 januari 2014 in de kathedrale kerk van de H.H. Anna en Maria, Kinderhuissingel 78, 2013 AV te Haarlem. Een mooie gelegenheid om met enkele mensen de komende weken af te spreken om daar naartoe te gaan om uw bisschop een goed Nieuwjaar te wensen en zegen op zijn dienst als herder en opzichter, mede over onze gemeenschap! De aanvang van de vespers is om 16.00 uur.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoek van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien weet u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. U kunt ook contact opnemen met een van de pastores.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

Telefoonnummer: 287428,

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Bereikbaarheid Pastoors:

Pastoor Wim de Boer, Tel: 023-5371620

Email: deboer43@kpnmail.nl

Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776

Email: h.schoon@live.nl

Veranderde samenstelling van de contactgroep.

Els van Nieuwmege heeft besloten om te stoppen als contactgroeplid.

Els zal wel de verjaardags- en lief&leedkaarten namens het KADRV blijven verzorgen.

Hartelijk dank, Bea



(Els van Leeuwen, Bea Dalebout en Emmy Geerdinck)

Agenda 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen'

- 7 december 19:00 uur
2e zondag van de Advent
- 24 december 20:00 uur
Kerstnacht
- 11 januari 19:00 uur
Doop van de Heer in de Jordaan
- 25 januari 19:00 uur
3e zondag na Epifanie

Agenda Aalsmeer

dinsdag -kerstavond 24 dec.
om 21:00 uur = laatste dienst 2013.

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.
website: www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer/

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail naar nieuwsbriefkadv@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroep-leden.

Financiën

IBAN nummer KADRV bankrekening

Met ingang van 1 februari 2014 worden alle bankrekeningnummers in Nederland omgezet naar een IBAN nummer.

Ons bankrekeningnummer verandert van **9431958** naar **NL19 INGB 0009 4319 58**.

Tot 1 februari 2014 kunt u nog gewoon het oude bankrekeningnummer **9431958** gebruiken.

Financiën

Opbrengst collecte 9 november 2013: € 192,80
Opbrengst collecte 23 november 2013: € 108,10
Opbrengst deurcollecte noodhulp Filippijnen: € 240,78

Giften aan KADRV ook nog steeds welkom!

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2013 ontvangen en wilt u ons toch steunen dan kunt u uw gift storten op ons **ING**

bankrekeningnummer 9431958 (IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58) **t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.**

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2013.

Stand van zaken en afsluiting jaarproject 2013

Op 23 november zijn na de viering weer de collectebussen voor het jaarproject 2013 geleegd. Er zat € 26,40 in de collectebussen, **De tussenstand voor het jaarproject 2013 is: € 680,82**

U kunt uw gift in de collectebus deponeren, maar u kunt uw gift ook overmaken op ons **ING bankrekeningnummer 9431958** (IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58) **t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.**

Vermeldt u daarbij: Jaarproject 2013, KADRV

Na de viering van 24 december 2013 sluiten we het jaarproject 2013 af. In de nieuwsbrief van januari 2014 zullen we dan de eindstand bekend maken.

Dankzij u is dit jaarproject weer een succes geworden. Namens de werkgroep wil ik u allemaal hartelijk bedanken.