

Katholiek Alternatief de Ronde Venen viert 3-jarig bestaan

In een feestelijke viering op zaterdag 12 oktober in de Veenhartkerk heeft Katholiek Alternatief de Ronde Venen stilgestaan bij haar driejarig bestaan. Een moment om stil te staan bij wat er in de afgelopen 3 jaar tot stand is gekomen en zo hoopvol en met vertrouwen de ingeslagen weg verder te gaan.

Men had er niets aan gelegen laten liggen om er in alle opzichten iets moois van te maken. Via de plaatselijke kranten maar ook d.m.v. flyers was men in de Ronde Venen op de hoogte gebracht van de op handen zijnde Taizé-viering met huisorkest Vos, aangevuld met enkele gastmusici. Het koor had een paar repetities achter de rug om goed beslagen ten ijs te komen.

Het was een inspirerende viering met als voorgangers de oud-katholieke pastoors Wim de Boer en Henk Schoon. De vele Taizé-liederen, de mogelijkheid een kaarsje voor iets of iemand aan te steken, de preek van Henk Schoon, het gaf allemaal een extra dimensie aan deze eucharistieviering. Aan het eind van de bijeenkomst werden er nog door diverse mensen dankwoorden uitgesproken.

Velen maakten gebruik van de gelegenheid om na het zingen van het slotlied "Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig" elkaar te ontmoeten en het glas te heffen.

De pakketten voor de Voedselbank, door de kerkgangers meegenomen, werden aan vertegenwoordigers van deze organisatie overgedragen.

Een avond om met veel dankbaarheid op terug te kijken.

Elly Samsom

Stand van zaken parochie in oprichting

Inmiddels zijn er 37 mensen die de wens te kennen hebben gegeven als gastlid of als lid te worden opgenomen in de Oud-Katholieke kerk van Nederland en als zodanig deel te willen uitmaken van de nieuwe katholieke parochie in oprichting in Mijdrecht.

Over het plan en de begroting die voorzien in een groei naar de feitelijke oprichtingsdatum van de parochie in januari 2018 zal op zaterdag 2 november te Amsterdam een gesprek plaatsvinden tussen de werkgroep van Katholiek Alternatief De Ronde Venen en Dirk Jan, bisschop van Haarlem.

Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek zal op zaterdag 11 januari 2014 in de eucharistieviering van 19.00 uur in de Veenhartkerk de start plaatsvinden van de parochie in oprichting en de opname van de 37 mensen in de Oud-Katholieke kerk. Kort daarna zal de eerste jaarvergadering plaatsvinden van de parochie in oprichting, hoogstwaarschijnlijk in aanwezigheid van bisschop Dirk Jan.

Wie geïnteresseerd is in de nieuwe katholieke parochie in oprichting in Mijdrecht kan contact opnemen met Mariëtte Fakkeldij, telefoon 06-83239427 of Dick van Leeuwen, telefoon 0297-286369.

Beide pastoors zijn bereid in een persoonlijk gesprek eventuele vragen te beantwoorden: Pastoor Wim de Boer, tel.023-5371620 en Pastoor Henk Schoon, tel.030-2657776.

Wie ook de wens heeft om als gastlid of lid te worden opgenomen en samen met de 37 anderen deel uit te maken van deze parochie in oprichting in Mijdrecht kan zich wenden tot één van beide voornoemde pastoors.

Pastoor Henk Schoon

Informatieavond 12 november

Op dinsdagavond 12 november komt de rector van het Oud-Katholieke Seminarie, pastoor dr. Mattijs Ploeger, naar Mijdrecht. Hij zal spreken over de eucharistische tegenwoordigheid van de Heer.



De avond wordt gehouden in de OBS Molenland, Molenwiek 48, 3642 BS Mijdrecht. Aanvang is 20.00 uur. De toegang is gratis.

Informatieavond over de eucharistie

Na eenmaal een info-avond te hebben verzorgd en eenmaal in een viering te zijn voorgegaan, zal ik op dinsdag 12 november nogmaals naar Mijdrecht komen. Ik ben dr. Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie (verbonden aan de Universiteit Utrecht) en pastoor van de oud-katholieke kathedrale kerk te Haarlem. Mij is gevraagd te spreken over het thema eucharistie. Wat betekent het volgens oud-katholieken, wanneer we zeggen dat Christus 'werkelijk aanwezig' is in brood en wijn? Hoe staan oud-katholieken tegenover het begrip 'transsubstantiatie'? Wat is eigenlijk een eucharistisch gebed? Wie 'mag' of 'kan' daarin voorgaan, dus wat is de rol van de priester? Wat is het verschil tussen een eucharistieviering en een woord- en communieviering? Uit welke bijbelse bronnen is de eucharistie voortgekomen?

Dat zijn waarschijnlijk meer vragen dan in één avond te beantwoorden zijn, maar we gaan toch proberen met elkaar een eind te komen. Het is in elk geval een thema dat de meesten van ons zal boeien, omdat het samen eucharistie vieren een centraal gebeuren is in een katholieke (ook een 'alternatief' katholieke) vorm van kerk-zijn. Graag tot ziens op 12 november.

Mattijs Ploeger

Verslag informatieavond 15 oktober met bisschop Dirk Jan Schoon. Thema: Gezag in de kerk.

De bisschop startte met een boeiende uiteenzetting over gezag in de kerk, waarna de deelnemers vragen stelden aan de bisschop. Van een van de deelnemers aan de avond volgt een korte impressie:

Om te weten hoe gezag in de kerk op een goede wijze kan functioneren lezen we de bijbel. In de bijbelse verhalen namelijk treedt God met gezag op als Hij spreekt. Zijn woord is gezaghebbend. Bij de schepping gaan op zijn Woord de wateren uiteen en komt het droge tevoorschijn. Na de uittocht uit Egypte is zijn spreken bevrijdend. Voordat hij zijn geboden geeft aan zijn volk om die te doen zegt hij eerst Ik ben de Heer, uw God, die u uitgeleid heeft uit Egypte (Ex.20,2-17). Nu dit gezegd is mag duidelijk zijn dat de betekenis van het houden aan geboden en verboden 'm zit in de bevrijding van zijn volk. Ook bij het verbod dat God gaf aan de mens om van die ene boom te eten ging het gebod vooraf om van alle bomen in de tuin te eten. Het gebod om te leven staat bij God voorop. Op deze wijze laat het gezag van God aan de mens de mogelijkheid om zelf te kiezen, nee te zeggen. Zo kan ook een verbod worden begrepen, namelijk die dient het gebod om goed te kunnen leven. Zo zou het in de kerk ook moeten zijn. Gezag in de kerk dient de bevrijding. In de profetenboeken zijn er profeten die koningen erop wijzen dat hun gezag over de mensen niet strekt tot hun bevrijding.

In de evangeliën lezen we dat Jezus zegt dat aan hem alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Maar hij gaf ook macht aan zijn leerlingen om mensen hun zonden te vergeven. Bij de voetwassing laat hij zien waartoe de macht strekt, tot dienstwerk als van een knecht. Zijn opstaan van de maaltijd en het innemen van de laagste plaats is tekenend voor de macht, waarin Jezus zijn leerlingen ten voorbeeld is. Hij doet er zelfs een oproep bij om dit voorbeeld na te volgen: opdat gij doet, hetgeen ik u gedaan heb (Jo.13,15).

Waar het gaat om gezag in de kerk kunnen we ons aan dit voorbeeld van Jezus vasthouden. De voetwassing is in de kerk zinvol om te laten zien waartoe gezag in de kerk dient. Soms gaat het verkeerd. Bijvoorbeeld waar gedacht wordt dat Petrus de rots (rots is in het grieks petra) is waar de kerk op is gebouwd. Maar wat Jezus zegt is dat de kerk gebouwd is niet op de verloochening maar op de belijdenis dat Jezus de Messias is. (Mt.16,18) De kerk is niet gebouwd op het ambt van de Petrusdienst, maar van zijn Messiasbelijdenis (Mt.16,16). Niet de ambtsdragers in de kerk zelf, maar het verkondigend spreken vormt het fundament. In eerste instantie is dat de belijdenis van de kerk in haar geheel, op grond van de doop in Christus. Gezag in de kerk is verbonden met het priesterschap van alle gelovigen. Aan het einde van de 2de eeuw delegeert de kerk macht aan mensen met een bijzonder ambt: diakens, priesters en bisschoppen. Ieder heeft zijn eigen taak, niemand is de baas.

In het boek Handelingen der Apostelen staat beschreven dat gezag in de kerk goed werkt als het wordt uitgeoefend in synodaal verband. Er wordt in hoofdstuk 15 beschreven hoe de mensen die in de gemeente met gezag spreken elkaar opzoeken om in gesprek te gaan om tot een consensus te komen. Deze vorm blijkt in de eerste eeuwen goed te werken. Als 'de kerk' spreekt, is dat door concilies, in gezamenlijk verband. In de 4de eeuw kwam de omslag en wordt de kerk staatskerk.

Het lijkt er nu op dat het Koninkrijk van God al wordt verwezenlijkt in die kerk. Dat kan niet goed gaan. De situatie ontstaat dat het ambt van bisschop voor zichzelf of voor zijn kinderen kan worden gekocht.

Er waren in de kerk 5 patriarchaten, waarbij instemming was over de keuze om het voorzitterschap door het patriarchaat van Rome te laten uitoefenen, gezien het feit dat deze plaats verbonden was aan Petrus en Paulus. Door de politieke machtsverschuiving in de Middeleeuwen ontstaat echter de situatie dat de paus een geestelijke machthebber wordt, aan wiens macht zelfs wereldlijke leiders onderworpen zijn. De kerk in het Westen is hierdoor niet ten onder gegaan. Maar de Oud-Katholieke Kerk is tegenover deze vorm van gezagsuitoefening het gezag blijven plaatsen zoals dat functioneerde in de oude verhouding van vijf patriarchaten. Door de politieke constellatie in Italië in 1870 krijgt het gezag van de paus een universeel en onfeilbaar karakter, wat door de vorm waarin dit wordt gesteld, een dogma, een uitspraak lijkt te zijn die de gehele kerk betreft.

Terwijl in de lokale kerk men zelf zijn bisschop koos, ging de paus voor al die kerken (behalve Basel) over heel de wereld de bisschoppen benoemen. Deze structuur is efficiënt in een wereldkerk. Als je de kerk zou vergelijken met een multinational, dan is het ook beter wanneer bisschoppen als een soort plaatselijke bedrijfsleiders onder een Raad van Bestuur vallen, die vanuit een centrale plaats het bedrijf bestuurt. De Oud-Katholieke kerk heeft kunnen vasthouden aan de oude, synodaal-episcopale structuur, waarin het gezag in de lokale kerk intact blijft, doordat het geen wereldkerk is. Elke structuur, of het nu die van de Rooms-Katholieke Kerk of die van de Oud-Katholieke Kerk is, heeft zijn eigen moeilijkheden. Zo kan het gezag dat uitgeoefend wordt in de Oud-Katholieke Kerk niet voorkomen dat soms een kerk in haar zelfstandigheid, zich niet kan vinden in de besluiten van andere kerken, en op zichzelf blijft. De consensus die wordt nagestreefd, blijkt dan niet voor allen, op dat moment, een haalbare kaart.

Voor de gemeenschap van Katholiek Alternatief in Mijdrecht, in het bijzonder voor de groep die binnenkort in de Oud-Katholieke kerk wordt opgenomen, is belangrijk om te weten wie het gezag heeft in de kerk en dat je als Christen je identiteit ontleent aan je doop. Zowel in de ruimte die je krijgt in je leven (gebod) alsook in dingen waarvan je weet dat je ze niet moet doen (verbod) stelt Jezus dat we dienend moeten zijn aan elkaar. Denk maar aan die voetwassing. Dat zou een mooi sacrament zijn!

De aanwezigen dankten de bisschop van harte. Het was een inspirerende en goed bezochte avond.



Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoek van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien weet u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. U kunt ook contact opnemen met een van de pastores.

Aanspreekpunt contactgroep:
Bea Dalebout,
telefoonnummer: 287428
Email: b.dalebout@hotmail.nl

Viering zaterdag 9 november ~ Feestdag van de H. Willibrord

Let op: deze begint om 16.00 uur in plaats van 19.00 uur !

Voorafgaande aan de eucharistieviering spreekt Gerard Vlutters over de betekenis van het leven en de spiritualiteit van de heilige Willibrord. Hoe wist hij mensen die weinig tot niets met het christendom hadden te interesseren voor het geloof? Hoe kan in deze ontkerkelijkte gebieden anno 2013 het geloof de mensen opnieuw aanspreken? Na zijn inleiding hebben we hier eerst in groepjes en daarna met allen samen een gesprek over. Het zal zeker een interessante en boeiende middag worden. Leden van de Oud-Katholieke kerk, werkgroep Sint Willibrord zullen ook aanwezig zijn. Verder is ieder ander, die ook geïnteresseerd is, van harte welkom. Aanvang 13.00 uur.

In de eucharistieviering proberen we, na alles wat gezegd is, stil te worden en te luisteren naar wat de lezingen ons te vertellen hebben. In het evangelie van de talenten (Mt.25, 14-34) gaat het om trouw. De knecht die handelt in overeenstemming met het vertrouwen waarmee de heer hem heeft aangesteld om tijdens zijn afwezigheid zijn goederen te beheren, wordt bij terugkeer van de heer geprezen. De heer noemt hem 'trouw': over weinig zijt gij trouw geweest, over veel zal ik u stellen.

Zo wordt het voorbeeld van het leven van de heilige Willibrord gezet in het kader van de trouw van de knecht overeenkomstig het vertrouwen dat de heer stelt in zijn knecht. Als we overeenkomstig de gelijkenis als knecht de Heer voor ogen houden, en ons beseffen hoe trouw Hij is, dan vormt dat de basis voor ons handelen. Een fantastisch mooi thema om de Willibrorddag mee te besluiten. Ik hoop u die dag in de Veenhartkerk te ontmoeten, mogelijk al vanaf 13.00 uur.

Pastoor Henk Schoon

Viering zaterdag 23 november

We vieren de Laatste zondag na Pinksteren, ook genoemd 'Zondag van de voleinding'. De Schriftlezingen zijn nogal 'heftig' van aard. Gruwelijke beelden van vervolging en verwoesting worden opgeroepen. De neiging kan dan zijn er oren en hart voor te sluiten. Bovendien lijkt het allemaal nogal ver van ons bed. Alleen daarom zullen we met aandacht naar de lezingen dienen te luisteren. In de preek zal ik ingaan op drie manieren waarop we met de teksten kunnen omgaan.

Pastoor Wim de Boer

IBAN nummer KADRV bankrekening

Met ingang van 1 februari 2014 worden alle bankrekeningnummers in Nederland omgezet naar een IBAN nummer.

Ons bankrekeningnummer verandert van **9431958** naar **NL19 INGB 0009 4319 58**. Tot 1 februari 2014 kunt u nog gewoon het oude bankrekeningnummer **9431958** gebruiken.

Financiën

Opbrengst collecte 12 okt.2013: € 183,70
Opbrengst collecte 26 okt. 2013: € 142,75

Giften aan KADRV ook nog steeds welkom!

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2013 ontvangen en wilt u ons toch steunen dan kunt u uw gift storten op ons **ING bankrekeningnummer 9431958** (IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58) **t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis**.

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2013.



Altaarbloemen

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van 12 oktober is gegaan naar mevr. Annie van Nieuwkerk. Het boeket van 26 oktober is gegaan naar Hanneke Roeleveld.

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan:

Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of kadvsecretariaat@gmail.com

Missie en Diaconaat Kalender 2014



Velen van ons kennen de Missie/Zendingskalender. Het was een langlopend oecumenisch project waar vele kerkgenootschappen aan deelnamen. Maar de dit jaar uitgegeven kalender is helaas de laatste. Ook de Oud-Katholieke Missie Sint Paulus heeft vele jaren een deel van de opbrengst gekregen en daarmee projecten ondersteund.

Nu de Missie/Zendingskalender niet meer zal verschijnen heeft het bestuur van Sint Paulus het initiatief genomen om in samenwerking met de internationale oud-katholieke organisaties in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Kroatië, die zich ook met missie en diaconaat bezighouden, een eigen Missie en Diaconaat Kalender 2014 te maken.

De kalender is voorzien van foto's van projecten die door ons en/of door de internationale oud-katholieke organisaties, die zich met missie en diaconaat bezighouden gesteund worden. Dit kunnen oud-katholieke projecten zijn, maar ook projecten van onze zusterkerken zoals de Anglicaanse kerken in Afrika en de Filippijnse Onafhankelijke Katholieke Kerk.

De foto's van deze projecten worden begeleid door informatie. Omdat de kalender in internationaal verband is gemaakt, zullen de teksten in maar liefst zeven verschillende talen vermeld worden: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Pools, Tsjechisch en Kroatisch. Daarmee kan de kalender ook een leuk cadeau zijn voor anderstaligen.

Het formaat van de kalender is ca. 30 x 25 cm (breedte x lengte) met een ringband met ophangmogelijkheid aan de bovenzijde, waardoor de bladen omgeklapt kunnen worden. Bij elke datum is extra ruimte open gelaten om bijv. afspraken, verjaardagen etc. te noteren.

De prijs is € 8,- en de opbrengst komt ten goede aan het werk van Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland.

De werkgroep heeft 10 exemplaren besteld. Vanaf begin december vindt u de kalender op de boekentafel.

Stand van zaken jaarproject 2013

Op 26 oktober zijn na de viering weer de collectebussen voor het jaarproject 2013 geleegd.

Er zat € 47,50 in de collectebussen,

De tussenstand voor het jaarproject 2013 is: €654,42

U kunt uw gift in de collectebus deponeren, maar u kunt uw gift ook overmaken op ons **ING bankrekeningnummer 9431958** (IBAN: NL19 INGB 0009 4319 58)

t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.

Vermeldt u daarbij: Jaarproject 2013, KADRV

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag op zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar u heeft geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar

tel. 283431 (Elly Samsom) en zij gaat het voor u regelen.

Dank je wel voor verspreiden flyers!

Dank je wel, al die lopers die een of meerdere straten voor hun rekening namen om de flyers van Katholiek Alternatief de Ronde Venen huis aan huis te bezorgen bij de inwoners van Mijdrecht en Wilnis.

Maar liefst 5000 van deze flyers zijn er binnen een maand tijd rondgebracht. En zo zie je maar weer, vele handen maken licht werk. Jan Merks wordt bij deze extra in het zonnetje gezet; hij vestigde het record met 1600 adressen.

Nogmaals onze hartelijke dank.

En nu maar hopen dat het zijn vruchten gaat afwerpen!

Elly Samsom

Korte berichten

Schokkende cijfers

Op zaterdag 12 oktober jl. vierden wij het driejarig bestaan van het KADRV (zie het verslag elders in deze nieuwsbrief). De ingezamelde voedselpakketten werden in ontvangst genomen door de vertegenwoordigers van de Voedselbank. In een gesprek na de dienst kregen we te horen dat het aantal personen, dat gebruik maakt van de Voedselbank, voortdurend toeneemt. Was het enige tijd geleden nog ruim vijftig, nu is het opgelopen naar ruim zeventig. Het zijn cijfers waar men van schrikt, steeds meer mensen raken in nood en doen een beroep op de Voedselbank. Ook hoorden wij van de oprichting van het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Een initiatief van de Kerken. Als nieuwe geloofsgemeenschap, nog tamelijk onbekend, zijn wij hiervoor (nog) niet uitgenodigd. Het verdient aanbeveling om te participeren.



Diaconaal Platform De Ronde Venen

Het platform (zie www.diaconaalplatformderondevenen.nl) verwoordt haar missie als volgt:
'Vanuit de christelijke overtuiging willen alle kerken uit de gemeente De Ronde Venen zich inzetten voor u, de bewoners. Terwijl de overheid een bepaald sociaal vangnet biedt, is bekend dat niet iedereen daardoor (voldoende) wordt opgevangen. Daardoor kan ongelijkheid ontstaan en kunnen mensen zich buitengesloten voelen. Via het platform willen we aanvullende hulp organiseren voor alle inwoners van De Ronde Venen die hulp nodig hebben.'

IKO

Deze drieletters staan voor InterKerkelijk Overleg. Een al lang bestaand oecumenisch orgaan in De Ronde Venen. In een tijd dat elke kerk bezig is met 'overleven' heeft de oecumenische samenwerking niet de hoogste prioriteit. Maar een van de dingen die nog wordt gedaan is het gezamenlijk uitgeven van een folder rond Kerst. Hierin worden de diensten met Kerst van de deelnemende kerken vermeld. De folder wordt in de gemeente De Ronde Venen verspreid. Dit jaar participeren ook wij in deze folder. Bea Dalebout en Els van Leeuwen vertegenwoordigen onze geloofsgemeenschap in het IKO.

Pastoor Wim de Boer



Agenda 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen'

- 9 november 16:00 uur
H. Willibrordus, apostel der Nederlanden
- 23 november 19:00 uur
Laatste zondag na Pinksteren
- 7 december 19:00 uur
2e zondag van de Advent
- 24 december 20:00 uur
Kerstmacht



Agenda Aalsmeer

- 24 november 16:00 uur
- 29 December 16:00 uur

Oosteinderweg 394, Aalsmeer

Info: 0297-328333.

website: www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer/

Bereikbaarheid Pastors:

Pastoor Wim de Boer, Tel: 023-5371620

Email: deboer43@kpnmail.nl

Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776

Email: h.schoon@live.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail naar nieuwsbriefkadvr@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroep-leden.