

Viering 13 april, Derde zondag van Pasen

Inleiding:

Liturgie is een proces. Ogenschijnlijk ligt alles voorgoed vast, maar in werkelijkheid is er voortdurend vernieuwing. Neem alleen maar de benaming van deze zondag. Vroeger, nog niet zo lang geleden, spraken we van Pasen en dan de zondagen **na** Pasen. Nu spreken we van de zondagen **van** Pasen. Een zinvolle verandering, want het geeft aan dat Pasen, een Paastijd is. Pas op Pinksteren, het feest van de uitstorting van de H. Geest, wordt Pasen afgesloten. De Paaskaars wordt dan gedoofd.

De Evangelie-lezing:

De evangelielezingen van de Tweede en de Derde zondag na Pasen liggen in elkaars verlengde.

Op de Tweede zondag lezen we het verhaal van de Emmaüsgangers, waarin de verbijstering over de dood van Jezus en het ongeloof over de berichten van zijn opstanding een rol spelen. Pas bij het breken van het brood wordt Hij herkend. Het Evangelie van de Derde zondag herneemt dit en vervolgt dan met de onverwachte verschijning van de Heer aan de discipelen.

Opnieuw verbijstering en twijfel. Weer wordt er gegeten, breekt er iets door van een beginnend geloof en een verstaan door Jezus uitleg van de Schriften. De lezing sluit af met de opdracht 'getuigen' van het lijden, sterven en verrijzen. Van bange, verslagen mensen naar volgelingen die deze Blijde Boodschap (Evangelie) gaan delen met medemensen, ja met 'alle volken'.



Gelukkig maar, want daarmee werd iets in gang gezet dat ook het Evangelie naar ons land bracht. Daardoor komen wij samen als Katholiek Alternatief. Het begon in Jeruzalem en bereikte in de loop van de geschiedenis ook Mijdrecht en Wilnis. De vraag is: hoe het staat met ons getuigenis aangaande deze dingen?

Pastoor Wim de Boer

Viering zaterdag 27 april

Zie agenda Katholiek Alternatief De Ronde Venen.





Groot huisbezoek

Onder deze naam zullen twee avonden gehouden worden, één in Wilnis, de andere in Mijdrecht.

Een groot huisbezoek houdt het midden tussen een pastoraal gesprek, zoals bij een huisbezoek van de pastoor, en een informatieavond door een inleider zoals die regelmatig plaatsvindt in de Molenlandschool.

We gaan hiermee van start om te voldoen aan de behoefte van de deelnemers aan de vieringen om meer informatie over lidmaatschap en gastlidmaatschap van de Oud-Katholieke Kerk. Er zijn al informatieve avonden geweest over de Oud-Katholieke Kerk. U herinnert zich misschien de avond over vrouw in het ambt geleid door pastoraal werker Erna Peijnenburg, en de avond over de katholieke kerkstructuur door pastoor Mattijs Ploeger. Wat opviel was dat mensen behoefte hebben om te spreken over de eigen weg die is afgelegd en de weg die men voor zich ziet om bij een kerkgemeenschap te horen. Na de laatstgehouden jaarvergadering hebben meerdere mensen kenbaar gemaakt dat zij hun keuze al hebben gemaakt. Anderen geven te kennen dat zij zo ver (nog) niet zijn. Zij ervaren hun weg nog als een zoektocht. Hoe ver men ook is in de besluitvorming, voor allen geldt dat men graag meer wil weten over wat er nodig is om lid of gastlid te worden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Op beide avonden zal door ondergetekende op deze vraag heel concreet en praktisch een antwoord worden gegeven.

Buiten dit concrete antwoord zal ook ieder in de gelegenheid worden gesteld om een antwoord te geven op de vraag: waar kom je vandaan en waar ga je naartoe? Het is de vraag uit het Bijbelboek Genesis die door een engel gesteld wordt aan Hagar. Uit het antwoord dat zij geeft blijkt dat zij op de vlucht is. Maar door zelf een antwoord te geven krijgt ze niet alleen zicht op degene voor wie zij is weggelopen, maar ook op degene voor wie zij kan terugkeren uit de woestijn. Zoals de aartsvader Abram gezegend werd met de aanzegging van een toekomst door de belofte van een overvloed van nakomelingen, zo wordt Hagar, de vernederde dienstmeid van Sara, gezegend.

Het is soms nodig dat iemand jou die vraag stelt 'waar kom je vandaan en waar ga je naartoe' alvorens je kunt terugkeren van je zoektocht, van de weg waar je op bent terecht gekomen. Als ieder deze vraag voor zichzelf beantwoordt, wordt ook duidelijk of er toekomst is voor de groep die een wijkplaats heeft gevonden. Dan zal ook duidelijk worden of de gemeenschap, die twee jaar samenkomt in de vieringen in de Veenhartkerk, een alternatief blijft voor de kerkplek waar men ooit naar toe ging - en af en toe nog steeds komt - of kan uitgroeien tot een gezegende plaats, dé plek waarheen de leden van een nieuwe geloofsgemeenschap, wellicht zelfs een nieuwe parochie, zullen optrekken vanuit het godgegeven vertrouwen dat meer kan en meer mogelijk moet zijn.

Na ruim twee jaar is er de kans om zich uit te spreken over onze gemeenschap. Neemt u deze kans te baat. We spreken elkaar.

De **eerste** avond zal worden gehouden op dinsdag 16 april bij Dick en Els van Leeuwen, Prins Bernhardstraat 17, 3648 AP Wilnis, de aanvang is 20.00 uur.

De **tweede** avond zal worden gehouden op dinsdag 28 mei bij Mariëtte Fakkeldij, Wipmolen 45, 3642 AD Mijdrecht, de aanvang is 20.00 uur.

Aanmelden voor één van beide avonden kan bij Dick en Els, tel. 0297-286369 of e-mail dick.vanleeuwen@casema.nl. Geeft u daarbij even aan met hoeveel personen u komt.

Het is mogelijk dat het aantal mensen te groot wordt voor de huiskamer. Dan geldt uw aanmelding evengoed, maar schuift die op naar de volgende avond. Mochten er op de tweede avond ook teveel aanmeldingen zijn, dan komt er een derde avond, enzovoorts.

Pastoor Henk Schoon



Financiën

Opbrengst collecte 9 maart 2013:

€ 135,75

Opbrengst collecte 23 maart 2013:

€ 155,30

Opbrengst collecte 28 maart 2013:

€ 118,52

Giften aan KADRV ook nog steeds welkom!

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2013 ontvangen en wilt u ons toch steunen dan kunt u uw gift storten op ons **ING bankrekeningnummer 9431958 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.**

Vermeldt u daarbij uw naam en de mededeling gift 2013.

Contactgroep

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap. Als u behoefte heeft aan een bezoek van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u. Misschien weet u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten. U kunt ook contact opnemen met een van de pastores.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

telefoonnummer 287428

Email: b.dalebout@hotmail.nl

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar heeft u geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en ik ga het voor u regelen.

Altaarbloemen

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven. Het boeket van 9 maart is gegaan naar Mariëtte Fakkeldij. Het boeket van 23 maart is gegaan naar Arie Verrips. En het boeket van 28 maart is gegaan naar de Fam. R. Reurings.

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan:

Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of kadvsecretariaat@gmail.com



Stand van zaken jaarproject 2013

Op 23 maart zijn na de viering weer de collectebussen voor het jaarproject 2013 geleegd. Er zat €32,61 in de collectebussen. Ook is er in maart een gift overgemaakt van €25 en een gift van €50. **De tussenstand voor het jaarproject 2013 is: €217,41.**

U kunt uw gift in de collectebus deponeren, maar u kunt uw gift ook overmaken op ons **ING bankrekeningnummer 9431958 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.**

Vermeldt u daarbij: Jaarproject 2013, KADRV

Agenda Aalsmeer

- 28 april 16:00 uur
5e zondag van Pasen

- 26 mei 16:00 uur
Hoogfeest van Drievuldigheid

Oosteinderweg 394, Aalsmeer
Info: 0297-328333.

website:

www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer/

Agenda 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen'

- 13 april 19:00 uur
3e zondag van Pasen

- 27 april 19:00 uur
5e zondag van Pasen

- 11 mei 19:00 uur
7e zondag van Pasen

- 25 mei 19:00 uur
Allerheiligste Drievuldigheid

Wijding paaskaars tijdens paaswakeviering Gouda

Zaterdagavond 30 maart zijn we met 4 dames van KADRV naar de Oud-katholieke kerk van de Heilige Johannes de Doper te Gouda gegaan om de paaswake mee te vieren.

Vanaf de straatkant gezien heb je er geen idee van dat zich hier een prachtige schuilkerk bevindt met een rijke geschiedenis van meer dan 375 jaar.

Henk Schoon is pastoor van deze parochie en ging voor in deze paaswake.

In de hal begon de plechtige vorm van de dienst met de zegening van het vuur, de zegening van de wierook (waarbij een kooltje in het vuur werd gewarmd en teruggedaan in het wierookvat). Daarna volgde de zegening van de 2 paaskaarsen met het kruis, de letters alfa en omega, het jaartal en er aan toegevoegd vijf wierooknagels in de vorm van het kruis.

De paaskaars voor KADRV was er hier een van.

De paaskaarsen werden ontstoken en de intocht van het licht kon beginnen.

Het licht werd doorgegeven aan alle aanwezigen, ieder een eigen kaars. De kaarsen bleven aan tot en met de lofzang Gloria.

Hieraan gingen 4 schriftlezingen, gezangen, de zegening van het doopvontwater, hernieuwing van de doopbeloften en besprenkeling van de aanwezigen met het gezegende water vooraf.

Na de inzet van het Gloria werden alle lichten in de kerk ontstoken en volgde het gebed van het feest. Na de zegen en slotzang wenste ieder elkaar een zalig Pasen .

Er werd nog gezellig nagepraat met een kopje koffie of thee met een plak paasbrood.

Bea Dalebout.





Informatie-avond luchthavenpastoraat goed bezoekt

Op 19 maart j.l. heeft pastoor Joop Albers samen met pastoor Nico Sarot een informatie-avond verzorgd over het luchthavenpastoraat op Schiphol. Het luchthavenpastoraat op Schiphol bestaat uit drie pastores en zij worden bijgestaan door 25 vrijwilligers. Er is op Schiphol een speciaal stiltecentrum ingericht voor het luchthavenpastoraat. Zowel passagiers als medewerkers van Schiphol maken gebruik van dit centrum.

Nadat pastoor Henk Schoon de sprekers welkom had geheten startte de avond met een promotiefilmpje. Daarna kreeg pastoor Joop Albers de gelegenheid om aan de hand van gebeurtenissen te vertellen wat de rol is van het pastoraat op Schiphol. Ook Nico Sarot deelde zijn ervaringen met de aanwezigen. Ze kunnen daar beiden heel boeiend over vertellen. Het is een moeilijke taak waar ook veel emoties bij komen kijken.

Het was een informatieve avond en het is ons duidelijk geworden dat het luchthavenpastoraat voorziet in een belangrijke behoefte op onze luchthaven Schiphol. Er kwamen enkele vragen aan de pastoors van ouders van wie de kinderen werken op Schiphol met name over hoe de begeleiding is van gebeurtenissen die zij meemaken tijdens vluchten.

Pastoor Henk Schoon trok enkele lijnen vanuit het luchthaven pastoraat naar het pastoraat onder de mensen die betrokken zijn bij Katholiek Alternatief.

Steeds meer worden banden gesmeed tussen mensen die niet van kindsbeen af tot een geloofsgemeenschap behoren maar die op 'doorreis' zijn, uitgeweken, op de vlucht of zoekend naar een nieuw heenkomen. De luchthaven kan als voorbeeld dienen voor pastoraat in de samenleving waarin mensen moeilijk langdurige contacten aangaan. De sprekers toonden aan dat je durf moet hebben om een onbekend iemand aan te spreken. Maar de ervaring leert dat het vaak wel bijzondere gesprekken zijn die dit kan opleveren. Pastoor Schoon bedankte de sprekers en sloot de avond af met gebed.

Dick van Leeuwen

Overlijdensbericht

Op 21 maart j.l. is onverwachts **Mevr. Mien Reurings-Aarsman** op 90-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Woerden overleden. Ondanks haar hoge leeftijd was ze een trouwe bezoeker van de diensten van KADRV in de Veenhartkerk.

Mevr. Reurings was een geliefd persoon, vele mensen waren aanwezig tijdens de condoleance en haar uitvaart in de RK. Johannes de Doper kerk in Mijdrecht / Wilnis. We zullen haar missen.

Bereikbaarheid Pastoors:

Pastoor Wim de Boer, Tel: 023-5371620
Email: deboer43@kpnmail.nl
Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl

Let op: pastoor Wim de Boer is op vakantie van **23-04-2013 tot eind juni 2013.**

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail naar nieuwsbriefkadv@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.