

Viering zaterdag 9 maart, 4e zondag van de veertigdagentijd

Het Evangelie van deze zondag is de bekende gelijkenis van 'de verloren zoon'. Het is een verhaal dat ons aanspreekt en ook door alle tijden heen verrassend actueel blijft.



Het inspireerde kunstenaars zoals Rembrandt om de gelijkenis op papier of doek uit te beelden. Een voorbeeld uit de actualiteit is het boek van Henri Nouwen; 'Eindelijk thuis, Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'. Nouwen reikt elementen uit de gelijkenis aan, die hij meditatief verwerkt in een zeer persoonlijk verhaal. Dat is misschien wel de kracht van de gelijkenis, ook wij blijven niet buiten schot. Als we kijken naar de gelijkenis in het geheel van het vijftiende hoofdstuk van Lucas, dan zien we dat er nog twee andere gelijkenissen aan voorafgaan. Ook die gaan over verliezen en vinden. Of beter 'verliezen, zoeken, vinden, blijdschap'. Ik neem me voor om in de prediking dieper op deze vier kernwoorden in te gaan.

Pastoor Wim de Boer

Info-avond over het Luchthavenpastoraat Schiphol

Dagelijks landen of vertrekken ruim honderdduizend mensen op de luchthaven Schiphol. Mensen uit andere culturen en met verschillende achtergronden. Tussen al die mensen lopen er nogal wat rond met zorgen of problemen en met de behoefte aan hulp of een opbeurend woord.

Het luchthavenpastoraat, dat sinds 1975 op Schiphol is te vinden, is in die gevallen een onontbeerlijk steunpunt. Het wil bijdragen aan de emotionele en geestelijke zorg van mensen die op de luchthaven komen of werkzaam zijn.

Het luchthavenpastoraat bestaat uit drie pastores, bijgestaan door vijftientwintig vrijwilligers van allerlei gezindten. Samen zorgen zij voor een rustpunt waar mensen van alle nationaliteiten en levensovertuigingen welkom zijn. Zij bieden pastorale en geestelijke zorg, midden in de maatschappij. Pastor Joop Albers, tot eind december vorig jaar een van de drie luchthavenpastores, komt **dinsdagavond 19 maart a.s.** op uitnodiging van het Katholiek Alternatief De Ronde Venen naar Mijdrecht om over zijn boeiende ervaringen op Schiphol te vertellen. Plaats van samenkomst: OBS Molenland, Molenwiek 48, 3642 BS Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.



Palmzondag viering, zaterdag 23 maart

In de viering van Palmzondag, op zaterdag 23 maart in de Veenhartkerk, gaan we de palmen wijden. Ieder kan naar voren komen om een gewijde palmtak in ontvangst te nemen. In onze oren weerklinkt nog het verhaal dat is gelezen over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Mensen langs de kant van de weg zwaaiden met takken van de bomen en legden hun kleren op de grond voor Jezus om daar de stad binnen te komen. Men riep 'Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de Naam van de Heer'. Terwijl wij de palmtak in onze handen ontvangen en daarmee zwaaien zingen wij ook deze woorden en voelen ons opgenomen in dit verhaal van de intocht van Jezus. We begroeten hem ook als onze redder! Later in de dienst, in de lezing van het passieverhaal, wordt een heel ander geluid geroepen, namelijk 'kruisig hem'. Het zijn de woorden die de menigte roept tot Pilatus als Jezus gevangen is genomen en kort daarna gemarteld en gedood door hem op te hangen aan een kruishout. Moeilijker dan bij die andere woorden is het om te bedenken wat deze betekenen als ze klinken in de Veenhartkerk en ze doordringen tot ons: zijn wij ook in staat om onze broeder die gekomen is om te verlossen in de steek te laten, misschien wel te verraden zoals een Judas of te verloochenen zoals een Petrus. Durft u de confrontatie aan met deze vraag. Het is de moeite waard, om daarna de weg van Jezus te vervolgen tot aan Pasen. U bent van harte welkom in deze viering. Aanvang van de viering is 19.00 uur.

Pastoor Henk Schoon



Viering 28 maart, Witte Donderdag

Het is voor de eerste keer dat we als KADRV Witte Donderdag vieren. We roeien nu eenmaal met de riemen die we hebben en die zijn soms kort.

Maar het is een belangrijke keuze, immers op Witte Donderdag vieren we de 'Instelling van het H. Avondmaal'.

In de oud-katholieke ecclesiologie (leer over de kerkstructuren) wordt de viering van de eucharistie, het breken van het brood en het rondgaan van de beker gezien als kerkstichtend. M.a.w. kerk gebeurt, ontstaat, daar waar dit geschiedt.

Het gaat dus niet over het gebouw, maar over dit 'gebeuren'. Als dat het hart van kerk-zijn is, dan kan het niet anders dan dat wij Witte Donderdag vieren.

Ik hoop dan ook op een goed gevulde Veenhartkerk.

Maar, en ik vind dat wonderlijk en verfrissend, in de lezingen komt 'het breken van het brood' niet in het Evangelie aan de orde, maar in de zgn. epistellezing; een gedeelte uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe.

En terecht lezen we op deze avond ook uit het boek Exodus; het verhaal van de viering van het Pascha in de nacht voorafgaande aan de Uittocht.

De Evangelie lezing – en over de inhoud daarvan gaat de prediking - verhaalt ons van de 'voetwassing'. Jezus, die de gestalte van een slaaf aanneemt en de voeten van zijn discipelen wast. Een handeling waar ze zelf geen zin in hebben. Beneden hun stand!. In de handeling die Jezus verricht wordt hen en ons een belangrijke les geleerd. Worden wij uitgedaagd ook hierin navolgers van de Heer te worden. Niet gemakkelijk, want we hebben er meestal geen zin in. Ook ik niet. De laatste woorden van het Evangelie van Witte Donderdag : 'Ik heb een voorbeeld gegeven: wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.'

Pastoor Wim de Boer

Paaswake viering in Gouda, zaterdag 30 maart

In de nacht voor de viering van Pasen, in de grote wake, zijn wij ook bij elkaar. In de Oud-Katholieke kerk in Gouda, Hoge Gouwe 107. Op zaterdag 30 maart bent u van harte uitgenodigd om de viering van Paaswake mee te vieren. Dit is de viering van de overgang van het donker naar het licht, van dood naar leven. Jezus gaat ons voor op deze weg. Het is een ontroerend moment om dit scharnierpunt in het kerkelijk jaar, deze 'knik' in de tijd mee te maken, en zelf achter het licht van de Paaskaars aan te lopen en daarvan licht te ontvangen: troostend en een gevoel gevend van gelukzaligheid. Aanvang van de viering is 20.30 uur. De aldaar gewijde paaskaars zal worden meegenomen naar Mijdrecht en in de Veenhartkerk branden, de gehele paastijd door tot aan Pinksteren.

Stand van zaken actie Kerkbalans 2013

Op zondag 13 januari 2013 was de start van actie Kerkbalans 2013.

De werkgroep heeft 39 brieven verspreid onder de actieve deelnemers van Katholiek Alternatief De Ronde Venen. De respons is best goed te noemen al hebben we ons doel, n.l. € 5000, niet helemaal gehaald. Er is in totaal € 4580 toegezegd, waarvan bijna de helft inmiddels binnen is.

De werkgroep wil iedereen, die heeft meegedaan aan de actie Kerkbalans 2013, bij deze hartelijk bedanken voor hun gift.

Ook zijn er 10 gewone brieven verstuurd, naar mensen die zo af en toe eens in de Veenhartkerk komen. Hierop zijn 2 reacties binnengekomen, **ook u hartelijk bedankt voor uw bijdrage 2013.**

Contactgroep

Binnen onze contactgroep hebben we afscheid genomen van Mariëtte Fakkeldij en voor haar is in de plaats gekomen Emmy Geerdinck .



Els van Nieuwmegen, Els van Leeuwen, Emmy Geerdinck en Bea Dalebout.

Als contactgroep willen we in contact komen en blijven met medegelovigen in onze geloofsgemeenschap.

Als u behoefte heeft aan een bezoek van een van de contactgroepleden, dan maken we graag een afspraak met u.

Misschien weet u iemand binnen onze gemeenschap die extra aandacht nodig heeft, laat het ons dan weten.

U kunt ook contact opnemen met een van de pastores.

Aanspreekpunt contactgroep:

Bea Dalebout,

telefoonnummer 0297-287428 of

e-mail b.dalebout@hotmail.nl

Vervoer naar de Veenhartkerk

Wilt u graag zaterdag naar de eucharistieviering in de Veenhartkerk, maar heeft u geen vervoer, belt u dan de vrijdag voor de viering tussen 17:00 – 18:00 uur naar tel. 283431 (Elly Samsom) en ik ga het voor u regelen.

Financiën

Opbrengst collecte 9 februari 2013:

€ 147,72

Opbrengst collecte 13 februari 2013:

€ 109,80 *

Opbrengst collecte 23 februari 2013:

€ 143,36

*) opbrengst komt ten bate van het jaarproject 2013.

Giften aan KADRV ook nog steeds welkom!

Heeft u geen brief van de actie Kerkbalans 2013 ontvangen en wilt u ons toch steunen dan kunt u uw gift storten op ons **ING bankrekeningnummer 9431958 t.n.v. Katholiek Alternatief De Ronde Venen, te Wilnis.**

Altaarbloemen

Elke viering worden de altaarbloemen aan iemand gegeven.

De boeketten van 9 februari zijn gegaan naar de Fam. van Nieuwmegen en Mevr. Anneke Putman. Het boeket van 23 februari is gegaan naar Mevr. C. Dentener.

Voor het doorgeven van gebedsintenties en adressen naar wie de bloemen zouden kunnen gaan:

Mariëtte Fakkeldij: tel. 281905 of kadvsecretariaat@gmail.com

Agenda Aalsmeer

- 30 maart 21:00 uur
Hoogfeest Pasen: Paaswijdingen,
Nachtmis

- 28 april 16:00 uur
5e zondag van Pasen

- 26 mei 16:00 uur
Hoogfeest van Drievuldigheid

Oosteinderweg 394, Aalsmeer

Info: 0297-328333.

website:

www.oudkatholiekekerk.nl/aalsmeer/

Veranderde samenstelling werkgroep

De leden van de werkgroep zijn benoemd door de bisschop van Haarlem. De reden hiervoor is om als KADRV een juridische status te krijgen. Dit bleek o.a. noodzakelijk te zijn om een bankrekening te kunnen openen.

De leden van de werkgroep zijn destijds benoemd voor een periode van twee jaar. Gebruikelijk is echter een periode van vier jaar. Maar twee jaar terug was het nog niet duidelijk of wij (KADRV) een 'blijvertje' zouden zijn. Dat laatste is nu wel duidelijk.

Daar de periode van 2 jaar ten einde loopt, is het noodzakelijk dat er een her-benoeming plaatsvindt. Mariëtte Fakkeldij en Dick van Leeuwen hebben te kennen gegeven dat zij akkoord zijn met een herbenoeming van nog eens twee jaar.

Helaas hebben Jan Veldhoen en Elly Samsom besloten om niet voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. Wel hebben beiden toegezegd hun taken te willen blijven uitoefenen. Maar de druk en verantwoording, van het lid zijn van de werkgroep, vallen weg. Uiteraard is dit een besluit dat gerespecteerd wordt.

Gelukkig is Bea Dalebout bereid gevonden om tot de werkgroep toe te treden. Ze kiest voorlopig voor een benoeming van een jaar.

Hoewel de werkgroep nu nog een vacature telt zijn we blij dat het probleem grotendeels is opgelost. Zeker nu ook Albert Geerdinck heeft toegezegd onze penningmeester in voorkomende gevallen te willen assisteren en te adviseren.

Het bijzondere van allen die verbonden zijn met onze geloofsgemeenschap, is de voortdurende bereidheid van mede-gelovigen zich in te zetten voor onze gemeenschap.

Wim de Boer, voorzitter werkgroep.

Agenda 'Katholiek Alternatief De Ronde Venen'

- 09 maart : 19:00 uur
4e zondag van de Veertigdagentijd
- 19 maart: 20:00 uur
Info-avond over het
Luchthavenpastoraat Schiphol
- 23 maart 19: 00 uur
Palmzondag
- 28:maart 19:00 uur
Witte Donderdag
- 30 maart 20:30 uur
Paaswake **IN OK KERK GOUDA**
- 13 april 19:00 uur
3e zondag van Pasen

Jaarproject 2013 van Katholiek Alternatief De Ronde Venen

Steun aan het sociale- en diaconale werk van de 'Daughters of St. Mary' (Dochters van de H. Maagd Maria)

Het betreft een gemeenschap van zusters in de Koptisch-Orthodoxe Kerk van Egypte. De zusters geven onderwijs, hebben een bejaardentehuis, kleuterschool en crèche. Verder runnen ze een instelling waar verstandelijk gehandicapten worden begeleid, het 'Home of Progress'. De zusters werken ook onder de armen van de koptische christenen op het platteland van Egypte. Hier worden regelmatig voedselpakketten verstrekt en ook krijgen gezinnen soms een geit om zo wat melk te hebben voor hun kinderen. Een belangrijk element in het werk van de zusters is dat hun werk, met name in het 'Home of Progress' ten dienste staat van christenen én moslims. Dit is zeer belangrijk in een tijd dat er veel spanningen zijn tussen christenen en met name conservatieve moslims.



De Koptisch-Orthodoxe Kerk
Deze kerk voert haar ontstaan terug op het missiewerk van de evangelist Marcus. Dat wil zeggen Johannes Marcus, medewerker van de apostel Paulus, die volgens de traditie in 48 na Christus in de havenstad Alexandrië het evangelie verkondigde. Marcus wordt dan ook beschouwd als de eerste patriarch van de Koptisch-Orthodoxe Kerk. Maar het bijbelse verhaal dat Jezus met zijn ouders, op de vlucht voor koning Herodes, een tijd in Egypte heeft gewoond speelt in het geloof van de Kopten eveneens een grote rol. Er zijn talloze plekken in Egypte, die de volkse traditie verbindt met dit verblijf.

Over het aantal Kopten in het land zijn de meningen verdeeld. Een voorzichtige schatting spreekt van 10% op een totale bevolking van zestig miljoen. Door emigratie loopt dit aantal wel terug. Ongeveer 1 miljoen Kopten woont tegenwoordig buiten Egypte. Met name in Australië, Amerika en West-Europa. Ook ons land kent een aantal Koptische parochies.

Het jaarproject begon met de collecte in de viering van Aswoensdag (13 februari), en eindigt met de collecte in de Kerstnacht. Ook vindt u in de tussenliggende perioden de bekende spaarbussen op de tafels in de koffieruimte van de Veenhartkerk.

Wie op andere wijze wil geven kan dit doen door een donatie over te maken op ons ING bankrekeningnummer 94 31 958 t.n.v. Katholieke Alternatief De Ronde Venen te Wilnis o.v.v. jaarproject 2013. Ook deze giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.



Bereikbaarheid Pastoors:

Pastoor Wim de Boer, Tel: 023-5371620
Email: deboer43@kpnmail.nl
Pastoor Henk Schoon, Tel: 030-2657776
Email: h.schoon@live.nl

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen stuur dan een mail naar nieuwsbriefkadv@gmail.com of laat het weten aan een van de werkgroepleden.